

**‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’**



***STILLE AANBIDDING***

**‘Mijn kinderen,  
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’**

In opdracht van de Heer Jezus (1) is er sedert 14 juni 2003 elke avond  
**stille aanbidding.**

### **Waar?**

In de kleine kapel op het domein van het Dominiek Savio Instituut.  
Deze kapel is gelegen langs de Koolskampstraat 24, 8830 Gits, die door het domein loopt.  
Gits is een deelgemeente van Hooglede, dicht bij Roeselare.

### **Wanneer?**

Elke avond van 18.00 uur tot 21.30 uur, onderbroken voor een gelezen Heilige Mis met homilie van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Op donderdag loopt de aanbidding door tot vrijdagmorgen om 5.00 uur.  
Er is geen Mis op 24 en 31 december, wel aanbidding.

### **Bedoeling?**

Offerzielen, die zich vrijwillig engageren om te aanbidden, brengen eerherstel voor de vele beledigingen die de Heer Jezus in de Heilige Eucharistie worden aangedaan. Zij bidden voor de bekering en heiliging van de priesters (2).

Het is een genade te mogen meewerken met de Heer Jezus en Zijn Moeder Maria (3). Dit geldt natuurlijk ook voor allen die zich waar dan ook engageren als offerziel.

Wat de Heer Jezus vraagt én wat hier gebeurt ligt helemaal in de lijn van wat de pausen (Johannes Paulus II, Benedictus XVI, Franciscus) al jaren vragen (4).

### **Programma?**

De hele avond verloopt in **stilte** (5).  
Een priester is de hele avond aanwezig  
en is **ter beschikking voor biecht en geestelijke leiding** (5).

(1) Deze opdracht werd in verschillende keren gegeven, nadat er reeds aanbidding was in de nacht van donderdag op vrijdag.

‘Aanbidding tot eerherstel!

Aanbidding tot eerherstel voor de beledigingen die Mij worden aangedaan!

Ik verlang dit: een voortdurende aanbidding’ (12/05/2003).

‘Vraag aan uw priester om nog meer momenten van aanbidding in te schakelen. Ik heb ze nodig tot eerherstel’ **(12/05/2003)**.

‘Voortdurende aanbidding’ (14/06/2003).

‘Voortdurende aanbidding: de dagen dat het kan!

Ik wil méér eerherstel

voor ál het aangedane leed dat Mij voortdurend wordt aangedaan.

Bespreek alles met uw priester.

Zie wat hij kan doen om Mij nog meer te doen beminnen en aanbidden’

(14/06/2003).

‘... Dit zou moeten gebeuren!

Een voortdurende aanbidding over de hele wereld,

die de stroom van het bederf die nu in volle opgang is, tot stilstand kan brengen.

Een keten van aanbidding, waar het kwade niet tegen opgewassen is!

Begin ... én vertrouw op Mij en uw Moeder dat alles zal uitbreiding nemen.

Want Ík zal alles onder Mijn hoede nemen!’ **(14/06/2003)**.

(2) ‘Aanbidding tot **eerherstel**!

Aanbidding tot **eerherstel** voor de beledigingen die Mij worden aangedaan!

Ik verlang dit: een voortdurende aanbidding’ (12/05/2003).

‘Dit moet op de eerste plaats **eerherstel** worden

voor ál het aangedane leed van de priesters, die Mij meer kwetsen dan anderen.

Laat dit zó zijn voor u: op de eerste plaats: **eerherstel voor de priesters**.

Laat uw priester beslissen wat moet en kan gebeuren.

Vergeet niet - Mijn kind! - Ik heb dit echt nodig: deze aanbidding’

(14/06/2003).

(3) Zie INLEIDING 3.2.2.

(4) Zie INLEIDING 8.

(5) ‘Ik verlang om **stille** aanbidding, waar steeds een priester kan aanwezig zijn, **stille** aanbidding, waar mensen tot Mij kunnen komen,

waar Ik tot hen kan doordringen, binnengaan in het diepste van hun wezen.

Mensen moeten opnieuw aangeraakt worden,

moeten kunnen meer en meer hun harten openen voor Mijn Liefde.

Zo vele harten blijven gesloten!  
De **stilte**, de rust kan alles veranderen.  
Ik heb priesters nodig,  
die Mij bij de mensen brengen, die voorbeelden van aanbidding worden.  
Want velen zullen tot inkeer komen én zullen nood hebben aan een priester! ...  
Mijn huis moet opnieuw een huis worden van **stilte**, van gebed.  
Mensen moeten zich thuis voelen in Mijn kerk, moeten opnieuw geloven  
dat Ik - uw God, Die u oneindig bemin! - dat Ik u opwacht, u wil helpen.  
Laat Mij u helpen' ... (23/06/2003).