

**‘EERHERSTEL VOOR HET LEED
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’**



2011

‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’

Paus Paulus VI heeft op 14 oktober 1966 het decreet van de Congregatie van de Geloofsleer (A.A.S. 58/16) goedgekeurd. Daarin wordt toegelaten om teksten te publiceren die betrekking hebben op verschijningen, nieuwe openbaringen, voorzeggingen of wonderen, ook wanneer zij het Imprimatur van de kerkelijke autoriteiten niet dragen.

De uitgever van deze bundel boodschappen, die een begenadigde ziel in deze tijd mocht en mag ontvangen, wil helemaal niet vooruitlopen op het oordeel van de Kerk aangaande de authenticiteit van deze boodschappen. Ook niet als de uitdrukking 'De Heer zegt' of 'Onze-Lieve-Vrouw zegt' wordt gebruikt.

De uitgever van deze bundel wil slechts deze boodschappen in opdracht bekend maken en onderwerpt zich bij voorbaat aan het oordeel van de Kerk.

DE TAAK VAN DE BRON ... ÉN VAN DE BISSCHOP ÉN VAN ONS

DE TAAK VAN DE BRON ... DE BOODSCHAPPEN DOORGEVEN.

Op 6 oktober 2011 kreeg de bron volgend inzicht.

De taak van de bron is volbracht.

De boodschappen die de bron gekregen heeft, zijn aan de priester doorgegeven.

Het is nu de opdracht van de bisschop (van Brugge) zijn taak ter harte te nemen.

(06/10/2011).

In opdracht van de Heer werd dit ook meegedeeld aan de huidige bisschop.

DE TAAK VAN DE BISSCHOP ... ZIJN PRIESTERS OPROEPEN TOT MEER GEBED, AANBIDDING EN EERHERSTEL.

In de eerste boodschap voor de vorige bisschop werd deze taak reeds omschreven.

De Heer Jezus zegt (1):

‘Laat uw priester tijd vrijmaken om alles uit te werken wat hij kan gebruiken om door te geven.

Hij moet daarmee naar zijn bisschoppelijke herder gaan en alles uitleggen wat Ik verlang.

Een keten van aanbidding over de hele wereld,
die het bederf over de wereld moet tegenhouden.

Hij moet dit doen zonder de bron te vermelden, hoe moeilijk men het ook maakt.

Want men zal alles doen om de bron te vinden.

Het zal veel tijd vragen.

Er zal veel tegenspraak zijn,
vooral omwille dat het gaat om eerherstel van hetgeen priesters Mij aandoen.
De meeste priesters denken van zichzelf dat ze alles goed doen naar hún wil.
Uw priester kan dus beschikken over alle richtlijnen, die Ik u gegeven heb.
Hij moet vragen om medewerking te krijgen van andere priesters
die willen eerherstel brengen,
die willen tijd maken in hun kerk om bij Mij aanwezig te zijn.
Een kerk of kapel, alles waar men plaats en tijd heeft
om mensen te laten komen, om mensen uit te nodigen
opnieuw hun God te aanbidden,
Mij alle lof en eer te betuigen, die men Mij verschuldigd is.
Waar zo weinig nog van terug te vinden is!

Alles heeft men vernietigd.

Zo veel is verdwenen van wat men vroeger deed.

En ze begrijpen dan niet dat het geloof verdwenen is.

Het geloof is verdwenen in de kerken, in de scholen, in de gezinnen.

Men wil alles omvormen en vernieuwen

én men zal steeds meer achteruitgaan in het geloof.

Men moet terugkeren naar de ware kern van het geloof.

Ik - uw God - ben het Hart van de Kerk.

Daar ben Ik aanwezig!

Daar wil Ik bemind worden, wil Ik aanbeden worden!

Ik wil er de rust vinden, stilte, ingetogenheid.

Geen theater!

Geen museum!

Geen circus!

Geen concertgebouw!

Ik weet dat dit veel tegenstand zal opwekken, maar Ik verlang én Ik wil alles
zoals het altijd is geweest en wat het weer moet zijn.

Gij zijt hier om Míjn Wil te volbrengen' ... (27/06/2003: Feest van het Heilig Hart).

(1) De Heer Jezus zegt meestal al deze woorden in een intieme dialoog van Hart tot hart aan de begenadigde ziel. Sommige boodschappen zijn antwoorden op vragen die hier niet worden weergegeven, waardoor verduidelijkingen tussen haakjes noodzakelijk zijn.

Omdat 'De Heer Jezus zegt' eigenlijk moet staan boven elke boodschap, wordt dit niet meer herhaald behalve waar het uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Ook in andere boodschappen en brieven werd deze taak herhaald.

'... Ik verwacht van uw bisschop zijn priesters op te roepen

om meer eerbied in Míjn huis, om meer gebed,

aanbidding tot eerherstel voor alle beledigingen die men Mij aandoet.

Zo vele priesters die Mij beledigen!

Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof
zoals Ik het verlang: trouw aan de Kerk, aan de paus' ... (05/01/2004).

‘Ik verlang dat uw priester opnieuw een brief schrijft naar de nuntius
om door te geven aan de paus om Mijn Wil kenbaar te maken.

Ik verlang

dat deze boodschappen, die Ik gegeven heb aan een eenvoudige ziel,
de kerkelijke toestemming krijgen,

dat deze boodschappen uitnodigingen zijn vanuit Mijn Barmhartige Liefde
naar deze mensheid om hen allen te redden,

dat men op Mijn uitnodiging ingaat.

Een keten van aanbidding over de hele wereld.

Dit verlang Ik.

Meer aanbidding voor de bekering van **Mijn** priesters en toegewijden.

Meer aanbidding tot eerherstel voor alles wat men Mij, uw God, aandoet.

Meer aanbidding in deze woelige tijd van onvrede
in deze wereld, maar ook in Mijn Kerk.

Meer aanbidding voor de redding van deze mensheid,
die Ik nog altijd met een vurige Liefde bemin.

Dat Mijn huis weer een huis mag worden van gebed.

Dat Mijn kinderen terugkeren naar het ware geloof.

Dat men trouw is aan de Kerk en het Katholiek geloof.

De aanbidding is zo belangrijk opdat het kwade mag overwonnen worden
in deze wereld, in Mijn Kerk, in alle zielen.

Dit verlang Ik.

Een terugkeer naar uw God,

Die u geschapen heeft uit Liefde en naar uw liefde verlangt’
(02/01/2009).

‘... Nu verlangt de Heer van u uw medewerking voor deze keten van aanbidding.
De Heer verlangt de erkenning van deze boodschappen, dat er meer aanbidding
komt in de kerken, kapellen of gemeenschappen. Vooral nu in deze tijd, waar er
steeds meer kerken gesloten worden, waar er steeds minder Heilige Missen
worden gedaan. ...

Het kan zoveel zielen helpen, vooral ook priesterzielen. Ja, monseigneur, deze
aanbidding is ook nodig voor de redding van onze priesters. De Heer verwacht
aanbidding in Zijn kerken. Is het niet ons doel Hem voor eeuwig te aanbidden,
voor altijd bij Hem te zijn tot in de eeuwigheid? Daarvoor zijn wij hier in deze
wereld gekomen om ons voor te bereiden op het eeuwige’ ... (07/10/2011).

ONZE TAAK ...

BIDDEN EN OFFEREN

VOOR ALLE TOEGEWIJDEN.

‘... Bid, offer, vast ook voor uw bisschop.
Dat ook hij die ommekeer mag maken die Ik van hem verlang.
Dat hij niet kijkt naar wat mensen denken en zeggen,
maar dat hij luistert naar Mijn Woord dat Ik tot hem richt.
Want met zijn ommekeer zullen ook vele priesters navolgen.

Moge hij een goede herder worden voor zijn schapen.
Moge hij de genade die Ik hem verleen, met beide handen grijpen’ (20/10/2003).

‘... Bid veel voor uw bisschop.
Bid veel voor uw priesters
en bid veel voor zij die Mij trouw blijven om stand te houden.
Want voor hen is het een zware weg, een lijdensweg die zij volgen.
Ik heb priesters nodig die durven tonen dat zij priester zijn,
die willen de moeilijke weg opgaan die Ik van hen verlang,
die zichzelf opofferen
om Mijn Woord onder de mensen te brengen, niet hun woorden,
die Mijn Wil kenbaar maken, niet hun wil,
priesters die onvoorwaardelijk trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus,
die zich helemaal toewijden aan Mijn Moeder’ (01/12/2003).

‘... Ze hebben als het ware een muur gebouwd rond hun harten
en laten niets of niemand door dat niet strookt met wat zij verlangen.
Met wat Ik verlang houden ze geen rekening.
Anders was er hier verandering gekomen, zou men naar Mij toegroeien,
terwijl men zich nu alleen maar verwijdert van Mij
en zij hun eigen weg gaan, die niet Mijn weg is.

Mijn kind,
Er is veel gebed nodig
om deze muur af te breken van zo velen van Mijn toegewijden en kinderen.
Ze blijven volharden in hun eigen verlangens en genoegens
en Ik kan alleen maar lijdzaam toezien hoe zij verloren gaan’ (03/01/2004).

WAT WIL DE HEER?

KERNEN VAN STILLE AANBIDDING IN AANWEZIGHEID VAN EEN PRIESTER.

‘Ik verlang om
stille aanbidding, waar steeds een priester kan aanwezig zijn.
stille aanbidding,
waar mensen tot Mij kunnen komen,
waar Ik tot hen kan doordringen, binnengaan in het diepste van hun wezen.

Mensen
moeten opnieuw aangeraakt worden,
moeten kunnen meer en meer hun harten openen voor Mijn Liefde.
 Zo vele harten blijven gesloten!
De stilte, de rust kan alles veranderen.

Ik heb priesters nodig,
die Mij bij de mensen brengen,
die voorbeelden van aanbidding worden.
Want velen zullen tot inkeer komen én zullen nood hebben aan een priester!’ ...
(23/06/2003).

2011

‘Maar Ik heb aan u gedacht’

(22/10/2011)

‘meer offerziel worden’

(02/04/2011)

‘Het lijden aanvaarden
zoals het op onze weg komt’

(10/08/2011)

BOODSCHAPPEN

De Heer Jezus zegt:

‘Hebt gij dit zwart vlekje gezien?’

Het is omwille van de beledigingen die Mij hier worden aangedaan (1)’

(03/02/2011).

(1) Ook in de kerk wordt de Heer beledigd door vrome mensen, die zich hoogmoedig gedragen of passief aanwezig zijn tijdens de Eucharistie en de aanbidding.

Zie ook de volgende boodschappen!

‘Ook hier (in de kerk) word Ik zwaar beledigd.

Mensen die komen, vol van hoogmoed!’ (12/05/2004).

‘ - Ach, kind! -

*Zelfs op de meest heilige plaatsen komen mensen,
die Mij niets anders geven dan smaad en vernederingen’ (12/05/2004).*

‘Ik word soms minder beledigd van

zij die niet meer komen (naar de kerk en de Heilige Mis),

dan zij die komen én Mij de ene belediging na de andere toebrengen’ ...

(21/01/2003).

‘Hoe kunt gij twijfelen?’

Juist omdat gij zo zwak zijt, geef Ik u die genade (2)’ (03/02/2011).

(2) Zie ook volgende boodschap!

*‘... En Ik geef Mijn genaden aan de zielen,
die zich helemaal openstellen naar Mijn Wil.*

Het is niet alleen voor anderen bestemd!

Maar aanvaard ze zoals Ik ze u geef.

Want Ik geef Mijn genaden aan wie Mij beminnen.

Ik geef Mijn genaden aan wie Mij in nederigheid dienen, aan eenvoudigen.

Ieder krijgt naar Mijn Wil!’ (01/04/2003)

‘(Men) is weer aan het liegen (3)’ (09/03/2011).

(3) Mensen komen soms op geestelijke leiding en doen zich beter voor dan zij zijn. Deze gesprekken hebben weinig zin omdat men niet bereid is zich te laten helpen.

Zie ook volgende boodschap!

'... Weet - Mijn kind! - men kan de hele wereld bedriegen, maar Mij kunt ge niet bedriegen. ...

Laat ook uw priester op zijn hoede zijn. ...

Er is veel verrot in de zielen, veel bedrog én men kan het soms zo mooi zeggen!'

... (23/07/2005).

'(Men) moet meer offerziel worden (1)' ... (02/04/2011).

*(1) Wat de Heer verlangt van een offerziel is uiteengezet in de **INLEIDING***

(3.2-3) op het boek

'Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.

Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.

BOODSCHAPPEN'.

Dit wordt ook verduidelijkt in de volgende boodschap.

'Meer groeien naar het innerlijke.

Meer versterven van de zintuigen (2).

De kleine dingen van elke dag doen uit liefde en met liefde.

En dit is voor velen zo' (05/04/2011).

(2) Zie ook de volgende boodschappen!

'Het versterven van uw zintuigen is belangrijker.

Vooral uw tong en uw ogen!' (06/01/2010).

'Gij zijt geroepen om te bidden, te offeren,

te vasten met het hart - alles komt vanuit uw liefde voor Mij! -

te bidden met liefde uit liefde,

te offeren - kleine offers, onzichtbaar voor de wereld! - met liefde, uit liefde.

Het vasten - niet het lichamelijke, zichtbaar voor de wereld! -

maar het vasten vooral van uw zintuigen,

die nog te veel naar het wereldse verlangen,

die u nog te veel naar de wereld laten terugkeren.

Sluit uw zintuigen af van deze wereld, voor alles wat ge ziet en hoort.

Laat Mij het Enige zijn én Het zal rust en vrede geven in uw hart en rondom

u.' ... (26/09/2007).

'Het is een krachtprestatie.

(Men) doet het alleen voor zichzelf (3)' (07/04/2011).

'(Dit) gebed is een geforceerd gebed' (15/08/2011).

(3) Vrome mensen die één bepaalde gebedshouding zeer lang aanhouden ... om een goede indruk te geven bij de mensen.

Zie ook de volgende boodschappen!

'Het is maar schijn.

Alles onder de vermomming van ' ... (07/04/2009).

'Het is allemaal prestige' (16/11/2010).

'Ik heb deze ziel nodig om te lijden en te offeren (1)' (26/05/2011).

(1) De tegenslagen van het leven zijn soms zo vele uitnodigingen van de Heer om het lijden dat ons overkomt samen met de Heer in liefde te dragen voor de bekering en heiliging van de priesters.

'Moesten al de gezinnen die het moeilijk hebben met hun kinderen, iets vragen (4) ... ' (14/06/2011).

(4) Ouders hebben het soms moeilijk met het ongewoon gedrag van hun kinderen.

*N.a.v. deze boodschap zijn hier enkele boodschappen bijeengebracht die het hebben over **OUDERS EN JONGE KINDEREN***

1 Kinderen vertonen soms ongewoon gedrag ... Oorzaken.

(1) Het zondig gedrag van de ouders.

*'... Het kind is de afrekening van de fouten van zijn ouders.
Het dringt zo moeilijk door hoeveel ze verkeerd doen' (13/04/2008).*

'Het draagt de zondigheid en het ongeloof van zijn ouders' ... (28/11/2004).

'De onrust van de kinderen vloeit voort uit de onenigheid van de ouders.

Dit is nu de oorzaak waar vele kinderen onder lijden.

Kinderen leven in angst

omwille van de haat, de hevige ruzies, die zij meemaken tussen hun ouders.

Kinderen worden soms gedwongen te kiezen voor de een of voor de andere.

Kinderen worden ook diep verwond.

Ouders moeten beseffen

dat kinderen liefde nodig hebben - genegenheid! -

dat er vrede moet heersen in het gezin - verdraagzaamheid! -

Maar ouders

*kiezen nu op de eerste plaats voor hun eigen belangen
- Het ik-zijn krijgt de bovenhand! -
willen alles gerealiseerd zien wat zijzelf verlangen,
kunnen geen toegevingen meer doen naar elkaar toe én zo ontstaat onenigheid.
Ouders moeten zichzelf veel kunnen ontfeggen
omwille van hun kinderen, die liefde nodig hebben' ... (01/09/2004).*

*'... Kinderen nemen meestal alles over van hun ouders:
angsten, onzekerheid,
geborgenheid binnen het gezin tussen vader en moeder,
een vader die vertrouwen uitstraalt, die voorbeeld is voor zijn gezin,
zodat kinderen opgroeien in een sfeer van liefde en geborgenheid.
Kinderen, die terecht kunnen bij hun ouders,
die niet moeten delen in de angst die er heerst
doordat ouders geen zelfvertrouwen hebben,
geen zekerheid meer kunnen bieden aan hun kinderen' ... (22/01/2006).*

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

*'... Ook de zo vele gezinnen met jonge kinderen.
Waar zo veel verdeeldheid is!
Waar kinderen het slachtoffer zijn!
- Kinderen, die opgroeien in een wereld van geweld, goddeloosheid,
losbandigheid, zedeloosheid! -
Waar de moraal verdwenen is!
- Zij leven in een maatschappij die verziekt is! - '... (31/01/2003).*

(2) Een te vrije opvoeding, waar alles mag.

'Kinderen zijn verwend. Ze krijgen een te vrije opvoeding' (14/06/2005).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

*'... De gezinnen zouden de steunpilaren moeten zijn in deze maatschappij.
Maar doordat men denkt dat alles mag, dat alles kan, gaat alles verloren!' (31/01/2003).*

(3) Een gebrek aan liefdevolle aandacht.

*'... Kinderen krijgen te weinig liefde, geloof, aandacht. ...
Kinderen worden materialistisch verwend,
maar het hard nodige krijgen zij niet meer' (27/02/2007).*

'(Men) krijgt niet de aandacht die (men) nodig heeft' (13/08/2004).

(4) Het praktisch atheïsme van vele ouders.

*'Kinderen groeien vaak op in een goddeloos gezin,
waar alles kan, waar alles mag,
waar de waarden en de deugden van een christelijk gezin
achterwege worden gelaten,
waar de ouders geen belang meer hechten aan echte trouw,
waar geen echte liefde meer is
omdat men dé ware Liefde verworpen heeft met al haar deugden.
Daarom is er zoveel leed in de gezinnen, vallen zo veel gezinnen uit elkaar
én zullen kinderen altijd het slachtoffer blijven van de fouten,
die hun ouders hebben begaan!'* (01/09/2004).

*'... Zo veel jongeren begeven zich op zulke wegen.
Hun wordt niet meer geleerd over de goede zeden, de geboden,
die ze niet meer kennen.
En toch verlangen ook vele jongeren
om de ware toedracht van het leven te kennen.
Maar waar kunnen zij terecht?
Vele ouders
hebben tekort gedaan in het opvoeden van een christelijk geloof,
hebben hun kinderen nooit leren bidden.
In scholen wordt er nog zo weinig over de waarde van het geloof gesproken
omdat ook zij niet meer gelovig zijn.
Hoe kunnen de jongeren de rechte weg volgen
als zij alleen maar geleerd zijn zo veel mogelijk het wereldse te bezitten?
De drang om alles te hebben!
En eenmaal in het bezit, verlangen ze weer iets anders!'* ... (09/07/2003).

2 Hoe moeten ouders omgaan met die kinderen?

2.1 Algemeen.

*'... - Mensen! -
Wordt wakker.
Blijft niet slapen.
Keert terug naar de echte waarde van het leven.
Het geloof zal voor velen hun redding zijn,
omdat *Ik* alleen hen kan geven wat zij verlangen:
rust, hoop, leven, Liefde, Liefde in overvloed.
En dat is wat ieder op deze wereld nodig heeft: Liefde.
Bemint elkander.
Leeft met vertrouwen op een wereld, die zal komen vervuld met Mijn Liefde.*

Want Ik zal alles nieuw maken!
Bidt.

- Mijn kinderen! -
Opent uw harten
én laat de Liefde binnenstromen, Die Ik u wil geven in overvloed' (09/07/2003).

'... Ouders moeten beseffen
dat kinderen liefde nodig hebben - genegenheid! -
dat er vrede moet heersen in het gezin - verdraagzaamheid! - ...
Ouders moeten zichzelf veel kunnen ontzeggen
omwille van hun kinderen, die liefde nodig hebben.
Waar verdraagzaamheid is, waar vrede is, waar eenheid is tussen ouders,
daar zal de liefde heersen.
En zo kunnen kinderen opgroeien in een sfeer van liefde en eenheid' (01/09/2004).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
'... Dat allen zich toewijden aan Mijn Moederlijk Hart.
Ook de zo vele gezinnen met jonge kinderen. ...
Dat allen terugkeren naar Mijn Onbevlekt Hart.
Zodat Ik hen onder Mijn hoede kan nemen!
Opdat er opnieuw vrede en verzoening mag komen
in de gezinnen, de families én in de wereld!' ... (31/01/2003).

'Hun toewijding uitspreken én beleven.' ... (13/04/2008).

'Een christelijke opvoeding, een echt christelijke opvoeding, zou al veel helpen.
Het zou helpen voor veel kinderen' (06/2005).

'... Voorbeeld worden van gebed voor hun kinderen - hoe klein ze ook zijn! -
én de Eucharistie niet verwaarlozen' (17/06/2005).

2.2 Moeders.

'Ze moeten bidden!
Moeders moeten bidden voor hun kinderen, offeren voor hun kinderen
- Zoals ook Mijn Moeder steeds heeft gedaan voor Mij én mét Mij!
Bidden en offeren: dat zal hun kinderen ten goede komen! -
én geduld hebben met hun kinderen, zoals Ik geduld heb met al Mijn kinderen.
Moeders moeten leren opnieuw hun kinderen te beminnen.
Er is zo weinig echte liefde onder elkaar!
Zeg dit tegen uw priester.
Liefde!
Geduld!

Offer en gebed!
Veel gebed! (27/03/2005).

'Het moederschap.
Het is een leerschool in de liefde, in geduld, in overgave.
Het vraagt veel offers,
vooral in moeilijkheden, in beproevingen, in tegenwerking.
Maar in die school van liefde
kan men trouw blijven, kan men zich geven helemaal.
Vertrouwen, wat er u ook overkomt.
Offer alles op uit liefde: uw werken, uw lijden, uw tegenslagen.
En de Liefde zal overwinnen, omdat het Mijn Liefde is' (18/08/2010).

'(Men) barst van de hoogmoed (1)' (17/06/2011).

(1) Overal waar sommige mensen komen, eisen zij alle aandacht op voor zichzelf én dringen hun wil op. Dit gebeurt ook als zij in de kerk komen en willen dat alles verloopt naar hun wensen. Dit is hoogmoed.

'(Men) is een lauwe offerziel (2)' (30/07/2011).

(2) Offerzielen die aan iedereen in hun omgeving tonen dat zij tegenslagen hebben, gedragen zich als lauwe offerzielen.
Een ware offerziel streeft ernaar een verborgen leven te leiden ook op dit gebied.
*Zie ook **INLEIDING** (5.2.3) op het boek*
'Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.
Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.
BOODSCHAPPEN'.

'Gewoon rustig blijven (3)' (04/08/2011).

(3) Deze boodschap is een antwoord op de vraag: 'Hoe moet men zich gedragen tegenover mensen uit de onmiddellijke omgeving, die zich soms zeer brutaal gedragen?'
*Zie ook **INZICHTEN** (4) **Nog goede raad voor offerzielen** (3)*

'Het lijden aanvaarden zoals het op onze weg komt.
Bidden met vertrouwen' (10/08/2011).

'God zal er wel in voorzien (4)' (18/10/2011).

(4) Mensen moeten leren meer op God te vertrouwen dan op zichzelf. Dit geldt zeker als men zich inzet voor het Werk van de Heer of van Zijn Moeder. Deze Werken wekken gewoonlijk veel tegenstand op.

De boodschap verwijst naar Genesis 22.

Daar vraagt God aan Abraham om zijn enige zoon Isaäk te offeren.

Op het moment van het offer voorziet God Zelf in een plaatsvervangend offer: een ram in het struikgewas.

‘Maar Ik heb aan u gedacht (1)’ (22/10/2011).

(1) Ook al denken wij niet aan God, toch denkt God aan ons. Zijn denken aan ons is Liefde voor ons.

‘Ik zie zoveel liefde in uw ogen (2)’ (01/11/2011).

(2) De ogen zijn de spiegels van de ziel. Als mensen vol haat en wrok zitten, dan straalt dit ook uit hun ogen. Zo ook als mensen vol liefde zijn voor elkaar of voor de Heer, dan is dit ook te zien aan hun manier van kijken.

Ook de Heer kijkt met Liefde naar ons.

Zie ook de volgende boodschappen!

(Ik kijk naar u) ‘met Liefde, Tederheid en Barmhartigheid’ (20/01/2003).

‘Weet - Mijn kind! - wat Ik al niet doe om een klein beetje liefde te krijgen.

Ik raak hen aan, maar ze willen het niet voelen.

Ik kijk naar hen met Liefde,

maar Mijn Liefdesblik wordt niet beantwoord met een liefdesblik.

Meestal word Ik niet aangekeken, ofwel met smaad of met hoogmoed’ ...

(27/04/2004).

‘(Men) moet de plaatsen en personen vermijden die (hen) onrustig maken (3).

In de mate van het mogelijke meer in de geborgenheid van (hun) gezin leven

en (zich) openstellen voor de Barmhartige Liefde van Jezus

en (zich) laten leiden door de Maagd Maria.

‘(Men) moet rust vinden bij diegenen die (hen) kunnen helpen’ (12/11/2011).

(3) Mensen denken soms dat zij omwille van relaties (o.a. familiale -) regelmatige en langdurige contacten moeten onderhouden met personen, die hen geestelijk verzwakken door hun negatief gedrag (angsten, kleinerend spreken en handelen, opdringerigheid).

Dit negatief gedrag maakt deze mensen onrustig, zelfs psychisch zieker.

Deze symptomen van onrust, psychische verzwakking zijn zo vele tekens dat men meer afstand moet nemen van deze personen (minder contact, korte contacten).

Zie ook de volgende boodschappen!

*'... Hoewel (men) zeer angstig en onrustig is, is (men) als verlamdend.' ...
(28/10/2008).*

*'... (Men) mag maar naar één persoon luisteren - de juiste! -
(zich) niet laten misleiden door wat van mensen komt.
Desnoods afstand nemen van die mensen!' (27/04/2005).*

*'... Velen worden heden ten dage misleid en kunnen erge gevolgen hebben. ...
Dat (men) bidt om de Heilige Geest, om verlichting.
Opdat (men) niet naar de verkeerde persoon luistert!
- Mijn kind! -*

Zo velen worden misleid.

Het is zo erg!

Men zinkt steeds dieper weg!

Wanneer zal men tot inkeer komen?

Wanneer?' (27/02/2007).

Ook het volgende inzicht in een totaal andere situatie heeft dezelfde bedoeling!

Het is niet nodig daar naartoe te gaan.

*Het is beter een paar dagen afzonderlijk door te brengen in stilte
om de rust te vinden in het eigen hart.*

(23/07/2011).

'(Men) moet (zijn) eigen leven in handen nemen (1).

(Men) moet een geestelijke leider nemen,

die (hen) kan helpen inzicht te krijgen in wat Ik van (hen) verlang' (17/11/2011).

(1) Zie ook de volgende boodschappen!

'Zelfstandig worden.

Het roer van (hun) leven in eigen handen nemen.

De weg van de Liefde volgen' ... (17/08/2006).

*'(Men) moet loskomen aan wie (men) is vastgeklampt, meer zelfstandig worden,
(hun) eigen leven in handen nemen' ... (06/12/2007).*

'... afstand nemen van (hun) moeder.

Haar grillen niet involgen.

Het zal moeilijk zijn.

Met pijn en verdriet niet toegeven. ...

Het zal aan beiden ten goede komen' (28/10/2008).

GEBEDEN

‘Heer, ik ben U zo onwaardig.
Ik ben hier zo vaak verstrooid.
Maar ik bemin U, mijn Heer.
Ik bemin U echt.
Gij weet dat, Heer.
Gij zijt mijn echte Liefde.
Heer, laat mijn vlam niet uitgaan.
Alles staat op een laag pitje: mijn gebed, mijn vertroosting.
Laat mij Uw vertroosting blijven.
Laat mij U meer en meer beminnen.
Ik verlang dit, Heer.
Ik verlang dit echt.
Geef mij uw gedachten.
Dan zal ik aan niemand anders denken.
Dan zal ik niet meer verstrooid zijn.
Geef mij Uw Liefde.
Dan zal ik meer en meer kunnen beminnen.
Geef mij alles wat ik nodig heb.
Ach, Heer, laat mij niet los. Ik heb U zo nodig’
(28/04/2011).

‘Heer, tot in de eeuwigheid zal ik U moeten danken.
Nooit of nooit zal ik kunnen ophouden met danken.
Zelfs als ik nog honderden jaren in het vagevuur moet blijven, zal ik U danken.
Maar ik verlang naar U om voor altijd bij U aanwezig te zijn.
Daarom - mijn Heer - vertrouw ik mijn ziel toe aan Uw Barmhartig Hart,
Uw Hart, Dat brandt van Liefde.
Wel - Heer - neem mijn zondige ziel in Uw Hart Dat brandt van Liefde.
En door die brandende Liefde zal mijn ziel gezuiverd worden
en zal ik voor altijd bij U kunnen zijn om U voor altijd te danken’
(28/04/2011).

'Heer,
Gij weet dat dit een zware dag is voor mij.
In werkelijkheid ... kan ik dit niet aan.
Gij weet hoe ik mij nu voel.
Gij weet alles.
Ik offer alles op uit liefde.
Ik vertrouw op U.
Ik mag U ontvangen.
Gij, Die het Voedsel zijt voor mijn ziel en Kracht voor mijn lichaam.
Ik vertrouw mij geheel aan U toe.
Dat alles mag gebeuren zoals Gij het wilt'
(04/06/2011).

INZICHTEN

‘Bidt voor de zielen in het vagevuur’ ... (25/02/2003).

(1) Sommige mensen denken en zeggen nogal gemakkelijk dat zij geplaagd, gepest worden door overleden familieleden.

*Dit is niet mogelijk. Wanneer de ziel van het lichaam gescheiden is, verdwijnt de vrije wil van de mensen. Dan kan men niet meer zondigen. In het vagevuur wordt er alleen geleden, gebeden én de Heer verheerlijkt.
(05/02/2005)*

Zie INZICHTEN (1) Bidt voor de zielen in het vagevuur’ ... (1)

Engelen en mensen kan men niet gelijk behandelen.

Engelen zijn zuivere geesten, door God geschapen vóór de schepping van de mens om God te dienen. Sommigen zijn in opstand gekomen en zijn voor altijd in de afgrond gestort.

Mensen zijn geschapen met een vrije wil om van God te houden uit liefde. Hier op aarde kunnen wij voor of tegen God kiezen én verdiensten verwerven. Na de dood houdt de vrije wil op omdat de keuze voor of tegen God definitief vast ligt.

In het vagevuur kunnen wij geen verdiensten meer verwerven. Indien wij dit wel zouden kunnen, dan zouden wij terugkeren naar de aarde – niet om mensen te pesten – maar om gebeden te vragen om de tijd die wij in het vagevuur moeten doorbrengen in te korten.

Als sommige zielen uit het vagevuur naar de aarde mogen terugkeren (zoals bijvoorbeeld Pater Pio dit meemaakte), dan is dit enkel omdat God het wil en toelaat. Ook als Onze-Lieve-Vrouw op aarde verschijnt, dan is dit niet omdat Zij dit beslist, maar omdat God dit wil en toelaat. In Medjugorje zegt Onze-Lieve-Vrouw dit Zelf heel uitdrukkelijk.

Mensen in de hemel zijn meer dan engelen, omdat zij van God gehouden hebben uit vrije wil. Indien God zou weten dat mensen eens in de hemel nog in opstand zouden komen tegen Hem, dan zou Hij hen daar nooit toelaten.

(24/01/2011)

'Bidt voor de zielen in het vagevuur' ... (25/02/2003).

(2) Sommige mensen maken een kruisteken met gewijd water gericht naar de grond bij het betreden van een kerk of kapel om de zielen in het vagevuur verlichting te bezorgen.

Het gewijd water is zinvol hier op aarde.

Voor zielen in het vagevuur helpt het niet.

Alleen het gebed dringt overal door.

God gebruikt ons gebed om de zielen in het vagevuur te vertroosten.

Zelfs als wij voor iemand bidden, kan de Heer ons gebed gebruiken voor iemand anders. De zielen voor wie gebeden wordt weten dit wel, als de Heer dit toelaat.

Voor de een laat de Heer dit toe, voor een ander niet. Het is de Heer die over alles beslist.

(25/06/2007)

Zie INZICHTEN (1) Bidt voor de zielen in het vagevuur' ... (2)

Enkel het gebed en de Eucharistie helpen de zielen in het vagevuur.

Ons gebed helpt de zielen in het vagevuur omdat God het wil en zoals God het wil, niet omdat wij rechtstreeks zielen kunnen redden uit het vagevuur.

In de begrafenisliturgie besprenkelen wij het dode lichaam (niet de ziel) om te herinneren aan het doopsel en om eer te brengen aan het lichaam dat hier op aarde tempel van de Heilige Geest was.

Enkel wijwater sprenkelen op de grond zonder enig gebed heeft geen effect voor de zielen in het vagevuur. Indien dit wel het geval zou zijn, dan zou het nogal gemakkelijk zijn om zielen uit het vagevuur te redden.

Een kruisteken maken met wijwater voor de zielen in het vagevuur helpt enkel omwille van het begeleidende gebed. Maar het is nog altijd God Die bepaalt aan wie dit gebed ten goede komt. Zoals het ook God is Die bepaalt als een ziel mag weten dat er voor haar gebeden wordt en daarvan troost mag ondervinden.

(24/01/2011)

Nog goede raad voor offerzielen.

(3) Hoe moeten wij omgaan met mensen die het ons moeilijk maken thuis?

Als mensen in onze omgeving zich kwaad maken of ons verwijten maken, dan moeten wij vooreerst proberen te zwijgen én denken aan de Heer Jezus, Die zweeg terwijl Hij ondervraagd of geslagen werd.

*Als er harde woorden vallen, voortdurend herhalen: “Jezus, ik bemin u”
Geen zelfbeklag van kijk eens hoe moeilijk ik het heb,
maar zeggen:*

“Heer, ik mag het moeilijk hebben uit liefde voor U.

Ik mag vernederd worden uit liefde voor U.

Ik mag mij niet bemind voelen uit liefde voor U, als Gij mij maar bemint.

Ik mag U alles aanbieden, Heer, als een akte van eerherstel.

Aanvaard het Heer uit liefde voor U

en ik dank U dat ik dit mag en kan doen”.

(27/11/2006).

Zie INZICHTEN (4) Nog goede raad voor offerzielen (3)

De toestand thuis aanvaarden is

alles rustig aanvaarden zonder de eigen wil op te dringen aan de huisgenoten;
meer bezorgd zijn voor de redding van de priesters.

(01/02/2011)

Zie ook volgende boodschap!

‘Gewoon rustig blijven’ (04/08/2011).

Als offerziel een verborgen leven leiden ... ook in de kerk.

*Offerzielen zijn door de Heer geroepen om een verborgen leven te leiden:
te bidden en te offeren in het verborgene.*

Daarom is het belangrijk onnodige gesprekken te vermijden.

Het is ook niet nodig overal te zeggen hoe men zich engageert als offerziel.

*Zie **INZICHTEN (3) Als offerziel een verborgen leven leiden.***

Offerzielen moeten ook niet in de kijker lopen in de kerk.

Omdat zij daar regelmatig zijn om de Heer te troosten,
worden zij bekoord om te tonen dat zij zich daar thuis voelen.

Dit kan op velerlei manieren: door mensen aan te spreken, door zaken te regelen,
door religieuze voorwerpen te geven én aan te bevelen.

Dit is zich laten opmerken.

Dit is geen verborgen leven leiden.

(27/09/2011)

Zie ook volgende boodschap!

'(Men) barst van de hoogmoed (1)' (17/06/2011).

*(1) Overal waar sommige mensen komen, eisen zij alle aandacht op voor
zichzelf én dringen hun wil op. Dit gebeurt ook als zij in de kerk komen en willen
dat alles verloopt naar hun wensen. Dit is hoogmoed.*

JMJP

INHOUD

Inleiding 2011	03
Boodschappen 2011	09
Gebeden 2011	18
Inzichten 2011	20

Tekeningen: Filip Coudron, Gits