

**‘EERHERSTEL VOOR HET LEED
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’**



***VAN OCEAAN TOT OCEAAN:
NACHTAANBIDDING 3-4/11/2012***

**‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’**

‘Het is

voor

“Het leven”

(06/12/2011)

VAN OCEAAN TOT OCEAAN

1 Waarover gaat het?

De icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Czestochowa is op weg van Vladivostok aan de **Stille Oceaan** in het oosten van Rusland (Azië) naar Fatima in Portugal (het westen van Europa) aan de **Atlantische Oceaan**.

De bedoeling ervan is:
mensen mobiliseren om te bidden én te blijven bidden,
mensen massaal **de voorspraak** doen **inroepen van Onze-Lieve-Vrouw**
om een einde te stellen aan de gevaarlijke kwaal
van het doden van ongeboren kinderen.

2 Wie heeft het initiatief genomen?

Human Life International.

Een kleine groep van mensen, die zich positief inzetten voor het leven tegen de heersende negatieve cultuur van de dood, organiseert **'de Internationale campagne van Oceaan tot Oceaan ter verdediging van het leven'**.

Zij beschouwen deze bedevaart als een akte van geloof in de overwinning van het leven op de cultuur van de dood.

VAN OCEAAN TOT OCEAAN

3 Waarom een beroep doen op Onze-Lieve-Vrouw?

Uiteindelijk zal Haar Onbevlekt Hart zegevieren!

Slechts één voorbeeld!

In 1571 overwon de vloot van de christenen de veel sterkere vloot van de Turken, die Europa wilden veroveren. Zij overwonnen zonder slag of stoot, dank zij hun vertrouwvol en volhardend (rozenkrans)gebed tot Onze-Lieve-Vrouw. Om deze overwinning te gedenken werd het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans (7 oktober) ingesteld.

4 Waarom de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Czestochowa?

Het is een heel oude icoon, die bekend is over de hele wereld.

Onze-Lieve-Vrouw wordt er voorgesteld als een Moeder,

Die met haar rechterhand de weg wijst naar Christus, de Heer van alle leven.

Deze icoon is ook gekend als de 'Zwarte Madonna', omdat zij door vuur en geweld beschadigd is. Zo is deze icoon ook het beeld geworden van elke ware christen: gehavend in de strijd, maar volhardend in het geloof.

NACHTAANBIDDING 3-4/11/2012

Met deze aanbedding willen wij samen met Onze-Lieve-Vrouw een **mantel van liefde** leggen rond elk ongeborn kind, dat met de dood bedreigd wordt door de liefdeloosheid van de onmiddellijke omgeving (1); **eerherstel brengen** (2) voor allen, die op een of andere manier meegewerkt hebben of meewerken aan het doden van ongeborn kinderen in de moederschoot.

Wij willen ook bidden voor hun bekering, de redding van hun ziel.

(1) Dit is ook een van de bedoelingen van de Helpers van Gods Geliefde Kinderen bij het bidden aan een abortuscentrum.

www.helpers.be

(2) Eerherstel brengen voor al het leed dat de Heer wordt aangedaan is een van de opdrachten voor allen die zich engageren als offerziel.

www.eerherstel.net

**‘EERHERSTEL VOOR HET LEED
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’**



AANBIDDING VOOR ‘HET LEVEN’

**‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’**

Paus Paulus VI heeft op 14 oktober 1966 het decreet van de Congregatie van de Geloofsleer (A.A.S. 58/16) goedgekeurd. Daarin wordt toegelaten om teksten te publiceren die betrekking hebben op verschijningen, nieuwe openbaringen, voorzeggingen of wonderen, ook wanneer zij het Imprimatur van de kerkelijke autoriteiten niet dragen.

De uitgever van deze bundel boodschappen, die een begenadigde ziel in deze tijd mocht en mag ontvangen, wil helemaal niet vooruitlopen op het oordeel van de Kerk aangaande de authenticiteit van deze boodschappen. Ook niet als de uitdrukking 'De Heer zegt' of 'Onze-Lieve-Vrouw zegt' wordt gebruikt.

De uitgever van deze bundel wil slechts deze boodschappen in opdracht bekend maken en onderwerpt zich bij voorbaat aan het oordeel van de Kerk.

AANBIDDING VOOR ‘HET LEVEN’

‘Gij moet in de eerste plaats
naar Mij kijken in het tabernakel’

(24/02/2006)

‘Het belangrijkste is
te bidden bij Mij voor het tabernakel’

(11/11/2010)

AANBIDDING VOOR 'HET LEVEN'

1.1 IN DEZE AANBIDDING VOOR 'HET LEVEN' DOEN WIJ EEN BEROEP OP ONZE-LIEVE-VROUW OMDAT ZIJ DE MOEDER IS VAN ALLE MENSEN.

De Heer Jezus zegt (1):

‘Mijn Moeder is Moeder geworden van **alle mensen**.

Vanaf Mijn Kruis heb Ik Haar aan de wereld gegeven.

Bemin Haar.

Zij is uw Moeder.

Zij heeft uw liefde nodig, uw gebed, uw offer voor deze wereld.

Opdat Zij Haar plannen kan verwezenlijken heeft Zij al Haar kinderen nodig,
die Haar liefhebben en Haar willen helpen.

Zo alleen kan het kwade in deze wereld overwonnen worden!

Bemin Haar.

Help Haar.

Wees Haar tot steun in deze ondankbare wereld’ (22/11/2002).

(1) De Heer Jezus zegt meestal al deze woorden in een intieme dialoog van Hart tot hart aan de begenadigde ziel. Sommige boodschappen zijn antwoorden op vragen die hier niet worden weergegeven, waardoor verduidelijkingen tussen haakjes noodzakelijk zijn.

Omdat ‘De Heer Jezus zegt’ eigenlijk moet staan boven elke boodschap, wordt dit niet meer herhaald behalve waar het uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘Ik ben Moeder van **alle mensen** zonder onderscheid.

Het is Mijn vurige wens Mijn kinderen te redden van de ondergang.’ ...

Wie tot Mij komt, zal niet verloren gaan’ (14/01/2003).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘Al Mijn kinderen hebben Mij nodig!

Ik ben Moeder van **alle mensen**

én het doet pijn te moeten zien hoe velen verloren gaan’ (25/11/2002).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Ik ween om Mijn kinderen.

Deze wereld zijn **Mijn kinderen**, ongeacht ras of cultuur.

Ze zijn allen Mijn kinderen én Ik bemin hen allen met dezelfde Liefde.

Maar Mijn Hart lijdt.

Dit Hart is een gebroken Hart te zien hoe velen van Mijn kinderen hier lijden door uitbuiting, door genotzucht, door eigenliefde.

Altijd zijn de kinderen het slachtoffer.

De zwaksten worden het meest getroffen.’ ... (15/09/2005).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Ik - uw Moeder - Die Hem als eerste mocht aanschouwen en aanbidden, roep u allen heden op!

Aanbidt Mijn Zoon, Die gekomen is om u allen te redden.

Hij is mens geworden voor **alle mensen** zonder onderscheid.

Voor Hem zijn allen gelijk, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Het Licht werd geboren in een duistere wereld.

Ook vandaag en iedere dag komt Mijn Zoon in een wereld, die ten onder gaat aan goddeloosheid, aan geweld en gruwel. ...

- Mijn kinderen! -

Kijkt naar uw Redder.

Hij blijft komen voor u om u te redden.

Geef Hem uw liefde, uw dankbaarheid.

Helpt mee aan de redding voor deze wereld.

Meer dan ooit is het nodig voor deze mensheid.

Nogmaals!

Alleen Mijn Zoon is uw redding.

Bidt met meer vertrouwen om een wereld die kan veranderen,

als gij allen wilt meehelpen,

als gij u allen wilt geven in een overgave,

geheel gericht naar de Wil van Mijn Zoon.’ ... (28/12/2008).

1.2 WIJ DOEN EEN BEROEP OP ONZE-LIEVE-VROUW OMDAT ZIJ VERWIJST NAAR HAAR ZOON.

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Leef in vereniging met Mijn Moederlijk Hart
zodat Ik alles kan aanbieden aan Mijn Zoon’ (27/11/2002).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Hij - de Redder! - komt als een klein geboren mens vol van Liefde.
Wijst Hem niet langer af. Stelt u open voor Zijn Liefde. Bemint Hem. ...
Want Hij zal redding zijn voor deze wereld,
die dreigt ten onder te gaan aan al het kwaad, dat nu heerst over deze wereld’
(27/11/2005).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Bemint Hem zoals gij Hem nog nooit hebt bemind.
Hij heeft nood aan liefde, aan tederheid,
nu deze wereld, maar ook zo vele priesters Hem de rug toekeren.
Hem alleen troosten. Hem iedere dag beminnen.
Ik zal u helpen Hem helemaal toe te behoren’ (05/12/2002).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘Bemint Hem.

- Mijn kind! -

Bemint Mijn Zoon met een steeds vuriger liefde.

Want Hij lijdt omwille van de harteloosheid van deze wereld,
de ondankbaarheid, de onverschilligheid van Zijn toegewijden! ...

Bemint Hem.

- Mijn kind! -

Mijn Zoon is alleen Liefde.

En deze wereld is een open wonde geworden
omdat de Liefde niet aanvaard wordt, maar verworpen wordt,
omdat de Liefde niet bemint wordt, maar tegengewerkt wordt.

Bemint Hem.

- Mijn kind! -

Laat - gij allen, die uw hart hebt gegeven! - Hem voelen
dat gij er zijt in al Zijn eenzaamheid - Zijn lijden! -
die nooit opgehouden is in deze wereld.

Geef Hem liefde. Maakt tijd voor Hem.

Maar bemint Mijn Zoon met een liefde én een dankbaarheid.

Want dat alles heeft Hij zo nodig!’ (20/12/2004).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘Leef in diepe verbondenheid met Jezus.
Want Mijn vijand zal alles in het werk stellen om u van Hem te verwijderen! ...
Geef u in de totale overgave aan de Eucharistische Jezus. Blijf dit steeds doen’
(06/01/2003).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Verzaak aan alles wat geen liefde is voor Mijn Zoon,
aan de eigenliefde, aan de hoogmoed, aan de wereldse verlangens en genoegens,
die wereldse gedachten die u afleiden van uw taak.

Onthecht u aan alles

én kom als een arme bedelaar voor dit tabernakel, voor Mijn Zoon
én geef u ten volle.

Zodat Mijn Zoon welbehagen kan vinden in u,
die troost kan vinden waar Hij zo naar verlangt!’ ... (15/08/2005).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Blijf trouw aan uw gebed.

Deze uren van gebed, van aanbidding brengen eerherstel

voor al het aangedane leed dat Mijn Zoon nog steeds ondergaat.

Het verzacht Zijn pijnen.

Het is een vertroosting voor Zijn zo diep verwonde Hart’ (25/05/2003).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘Blijf bij Mij. Blijf bij Mij, samen bij het Kruis van Mijn Zoon (1).

Laat Hem voelen dat ook gij Hem niet in de steek laat.

Toen hebben Zijn leerlingen Hem alleen gelaten, behalve die ene! ...

Echte, ware Liefde is

trouw, gehoorzaamheid, overgave, offer, zelfverloochening, nederigheid.

Dit is echte, ware Liefde. ...

Hoe lijdt dit arme Hart, Dat steeds opnieuw wordt doorboord

te zien hoe weinig Mijn Zoon wordt bemind! ...

Gij kunt nog meer intenser verbonden leven met Mijn Zoon.

Ik zal u helpen!

Bid terwijl gij werkt.

Breng eerherstel zo veel gij kunt.

Laat heel uw leven zijn als een offer van eerherstel voor Mijn Zoon.

Want dát is Zijn troost, die Hij nog zo weinig vindt!

Bemin Hem - Mijn kind! - met uw aanwezigheid, met uw trouw,

met uw leven als offergave’ (23/03/2005).

*(1) Dit is ook de bedoeling van het bidden aan een abortuscentrum zoals de
Helpers van Gods Geliefde kinderen doen.*

2.1 IN DEZE AANBIDDING VOOR 'HET LEVEN' BIEDT DE HEER ZICH AAN ALS 'HET LEVEN'.

‘... Mensen willen zelf alles in handen nemen
en niets zal hen kunnen redden als ze niet terugkeren naar Mij.
Ik kan hen redden.
Ik kan alles weer goed maken
zelfs als men denkt dat alles verloren is, als men geen hoop meer heeft.
Ik ben hun Hoop. Ik ben het **Leven**. Ik ben dé Liefde, Die oneindig is,
Die nooit ophoudt te beminnen en nooit zal ophouden om te beminnen’
(03/02/2003).

‘... Zie de huidige toestand in deze wereld.
Ik zeg u nogmaals!
Alleen meer gebed, meer aanbidding kan u redden.
Alleen een terugkeer naar de Heer van het **Leven** kan u redden.
Afwijzing is nog meer verloren gaan van vele zielen,
die hadden kunnen gered worden door gebed.
Verwerp deze genade niet die Ik van u verlang.
Volg niet uw weg, maar Mijne weg.
Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag.
Meer gebed, gebed én nog eens gebed!’ ... (27/03/2009).

‘... Ik, Die het **Leven** ben,
Die alles heb overwonnen wat een mens kan meemaken,
Ik heb de dood overwonnen, de zonde.
Want dát is voor velen de dood voor de ziel!
Ik heb al het lijden gekend. ... - Ja! -
Ik heb het lijden van alle mensen op Mij genomen. ...
Vertrouw op Mij. Gij zult overwinnen, samen met Mij, samen met uw
Moeder.’ ... (10/05/2005).

‘Er zijn veel naamchristenen,
maar in feite ben Ik niet belangrijk voor hen.
En nochtans ben Ik het ware **Leven**, het ware Licht.
Wie tot Mij komt, zal leven tot in Eeuwigheid. ...
Ik ben niet meer belangrijk. Ik beteken nog weinig in hun leven.
Ik krijg de schuld voor de tegenslagen, voor het lijden, voor hun ziekten,
terwijl Ik hen alleen maar wil helpen hen terug bij Mij te brengen.
Zodat Ik weer belangrijk word in hun leven.
Zodat zij weer zouden beseffen dat Ik het Eeuwig **Leven** ben,
dat het leven verder gaat over de dood heen
én dat gij hier - allen, kinderen - de keuze maakt

of gij die Eeuwige Zaligheid met Mij wilt delen' (26/03/2006).

'... Dat ze zich laten herbronnen aan de Bron van het **Leven**. ...
Ik ben de Bron. Ik ben het ware **Leven**.
Ik ben de Kracht, Die zij nodig hebben. ...
Dat zij tot Mij komen én Ik zal hen voeden met Mijn Water,
Dat hen leven geeft, Dat hen moed geeft en kracht om verder te doen.
Wanneer men alles samen met Mij in eenheid doet,
zullen vele problemen opgelost worden die ze nu niet aankunnen' (03/03/2006).

'... Leer van Mij.
Leer te groeien
in de liefde, in geduld, in barmhartigheid, in deemoed, in overgave.
Onthecht u aan alles wat werelds is ... en kijk enkel en alleen naar Mij.
Want Ik ben de Weg, het Licht en het **Leven**!
Geef u aan Mij én Ik zal u leiden naar het Eeuwige Leven' (12/01/2003).

'De Liefde zal overwinnen. Want **Ik** ben Liefde!
Ik zal de wereld overwinnen, het kwade.
Nu leeft men in een volledige duisternis. ...
Ik ben het Licht, Die deze duisternis zal verdrijven
zelfs als alles lijkt verloren te zijn.
Ik ben en blijf eeuwig.
Niets kan verloren gaan als men volledig op Mij vertrouwt!
Ik ben het Licht, de Waarheid en het **Leven**' (18/03/2003).

'... Mensen leven in angst, leven zonder toekomst,
omdat ze niet meer geloven in Mij, Die het echte **Leven** is.' ... (25/03/2003).

'... de hoogmoed is meester geworden in zo vele zielen.
Men moet zich klein maken, kunnen beseffen dat men zwak is,
weten dat alles van Mij komt, dat Ik het ben Die in hen leef.
Anders was er geen leven! **Ik** ben het **Leven**. Alle leven behoort aan Mij toe.' ...
(28/07/2003).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

'... Leeft niet naast Mijn Zoon, maar met Mijn Zoon.
Hij is uw leven. Hij is hét **Leven**, het Licht. Hij is Vrede. ...
Leeft met Hem iedere dag én gij zult alles aankunnen wat nu zo moeilijk is:
al uw zorgen, pijnen en verdriet.
Alles zal Hij dragen in u én een diepe vrede en rust zullen uw hart vullen'
(23/12/2006).

2.2 IN DEZE AANBIDDING VOOR 'HET LEVEN' BIEDT DE HEER ZICH AAN ALS DE HEER VAN ALLE LEVEN.

‘Men is zo weinig dankbaar om wat Ik u geef.

Men weet niet meer dat alles van Mij komt.

Het **leven!**

Het **leven** hier op deze wereld!

Het **leven** dat hierna komt, waar zo weinig aan denken!

Ik heb de weg geopend naar de Eeuwigheid.

Ik zeg u!

Bereidt u voor op de Eeuwigheid. Want gij kent noch dag noch uur!

Weest waakzaam. Weest dankbaar. Weest liefde.

Leeft met het doel op het Eeuwige.

Hecht u niet aan het vergankelijke, maar leef van dag tot dag naar Mij gericht’

(11/04/2004).

‘... De ondankbaarheid van Mijn kinderen is zo groot.

En nochtans komt alles van Mij!

Het **leven** dat zij krijgen, de natuur, de welvaart waarin zij leven!

En toch willen zij Mij niet erkennen als hun God,

Vader van het **leven**, Vader van alle **leven!** ...

Deze wereld is één catastrofe geworden

én nog keren zij niet terug naar de Bron van alle **leven.** ...

De Liefde is totaal verdwenen in deze wereld én alleen Liefde kan alles redden.

Want **Ik** ben Liefde!

Ik geef u Mijn Liefde. Ik geef Liefde aan deze wereld, aan iedere ziel

én Ik krijg alleen maar ondankbaarheid terug’ (15/05/2003).

‘... Ze hebben de deur voor Mij dicht gedaan

én leiden een leven dat goed is voor hen.

Om aan de mensen te behagen, maar niet aan hun God, van Wie alle **leven** komt

én aan Wie van ieder rekenschap zal gevraagd worden!’ ... (08/10/2003).

‘... En Ik wacht dag en nacht op Mijn kinderen.

En Ik verlang niets liever dan hen te helpen.

Maar zo weinig die willen komen!

Ze gaan liever naar een dokter, naar waarzegsters,

naar alles wat hun veel geld kost.

Terwijl Mijn Liefde, Mijn troost, Mijn genezing voor hen gratis is!

Toch weigeren ze dit!

Alleen hun harten openen én ze kunnen een heel nieuw **leven** krijgen

én Ik alleen kan hen het Eeuwig **Leven** geven’ (17/12/2002).

‘Ik ben het Leven.
Alle leven behoort aan Mij toe.’
(28/07/2003)

‘Hoeveel ongeboren kinderen
worden niet in de moederschoot
vermoord?’
Ik beleef steeds opnieuw Mijn doodstrijd’
(29/01/2003)

‘Ik lijd om al de gruwel
die gebeurt op deze wereld.’
(07/01/2003)

**3.1 ALS WIJ KIJKEN NAAR DE HEER, 'HET ECHTE, WARE LEVEN',
DAN ZIEN WIJ
DAT VELE MENSEN KIEZEN VOOR ONECHTHEID, ONWAARHEID,
VOOR DE CULTUUR VAN DE DOOD.**

‘... zo velen die zonder Liefde leven,
die niet meer weten wat het is “beminnen”. ...
De onverdraagzaamheid en de haat zijn nog nooit zo groot geweest. ...
Haat vernielt alles. Het maakt mensenlevens kapot. ...
De onrust waarmee zo veel mensen leven, is zo groot
dat weinig mensen nog leven met hoop voor de toekomst.’ ... (03/02/2003).

‘... Het kwade, dat hier heerst op deze wereld,
is sterker dan alle orkanen samen.
Het vernielt de zielen in grote getallen en het wordt steeds erger.
Mensen zijn verblind door het kwade - Men laat zich meeslepen! –
worden misleid.

- Mijn kind! -

Het is zo erg geworden.
De heiligschennissen nemen in grote getallen toe
en men komt er openlijk voor uit van wat men is.
De haat tegen een God Die Liefde is,
een Vader, Die bemint,
Die uit Liefde de mens geschapen heeft om ook te beminnen! ...
Velen zijn reeds dood. Omdat ze de haat boven de Liefde verkiezen,
het kwade boven de Liefde,
de dood boven het Leven!’ ... (21/05/2006).

‘... Mensen leven in zedelijk verval én ook kinderen zijn er het slachtoffer
van. ...

Mensen leven in verval én geven zich over aan alle vormen van genotzucht,
die hen naar de afgrond voeren.

De waarde voor het leven wordt niet meer gerespecteerd.
Mensen geven niets meer om elkaar, leven alleen voor zichzelf.
Zo gaan vele levens kapot naar ziel, naar lichaam.’ ... (28/12/2003).

‘... Ze leven in losbandigheid, persen elkaar af, buiten elkaar uit,
staan elkaar naar het leven, heersen over het leven dat van Mij komt.
Ze misbruiken Mijn Naam alleen om hun leven te kunnen rechtvaardigen,
om hun misdaden goed te keuren.

- Mijn kind!

Gij kent het kwaad niet, dat heerst in de mensenharten - de haat en wrok -
dat zich verspreidt als een vuurbal over deze wereld

- die alle liefde verbrandt in de harten van de mensen! -
Mensen blijven leven in kilheid en liefdeloosheid.
Ze beseffen niet meer wat Liefde is.' ... (26/07/2004).

'... Het is een strijd te voeren iedere dag opnieuw
tegen het geweten van deze mensheid, die zo diep gevallen is.
Een mensheid, die bezig is zichzelf te vernietigen.
Een mensheid, die niet ophoudt God te beledigen.
Een mensheid, die niet ophoudt Mij te vernederen. ...
Nog nooit in de hele geschiedenis is de mens zo diep gevallen.
En men gaat verder in hun dwalingen, in hun afkeer en hun hoogmoed,
in hun genotzucht.
Men gaat verder in hun losbandigheid, in onrechtvaardigheid. ...
én men blijft verder doen zonder maar één ogenblik aan hun ziel te denken.
Arme, arme mensen!' ... (31/12/2006).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
'... iedere dag komt Mijn Zoon in een wereld,
die ten onder gaat aan goddeloosheid, aan geweld en gruwel.' ... (28/12/2008).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
'... De haat, de onverschilligheid zijn zo groot.
Mensen staan elkaar naar het leven,
hebben geen respect voor het leven door God, uw Schepper, gegeven.
Het leven, dat door niemand mag ontnomen worden
én dat nu iedere dag ontelbare keren wordt gedaan!' ... (22/01/2004).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
'... En deze mensheid staat op het punt ten onder te gaan aan zware zonden,
bedreven tegen de mensheid, tegenover het leven van zo veel onschuldigen,
tegenover het verraad dat men pleegt hun God, hun Schepper te ontkennen.' ...
De afkeer voor hun God is nog nooit zo groot geweest' ... (27/12/2005).

'... Heb medelijden met de zielen, die dreigen verloren te gaan.
De wereld is ernstig bedreigd. De duivel sleept alles mee wat hij kan.
Hij wil alles vernietigen!' (11/11/2002).

'... Het atheïsme is zo groot geworden
én heeft in zo vele landen nu de overmacht in handen.
Landen worden geregeerd door het atheïsme.
Deze wereld staat aan de afgrond en dreigt ten onder te gaan.
Satan gaat steeds gruwelijker te keer.' ... (28/01/2003).

3.2 ABORTUS HOORT THUIS IN DIE CULTUUR VAN DE DOOD. OP AL DIE MOMENTEN BELEEF DE HEER JEZUS OPNIEUW ZIJN DOODSTRIJD.

‘... Ik moet lijdzaam toezien hoe zo vele zielen wegwijnen op deze wereld
door gebrek aan liefde, aan geestelijke begeleiding,
door de haat en het egoïsme in deze wereld die zo groot geworden zijn.

Ik moet lijdzaam toezien

hoe zeer Mijn wetten worden overtreden,
hoe mensen nu alles goedkeuren: **abortus**, euthanasie.

Hoeveel ongeboren kinderen worden niet in de moederschoot vermoord?

Ik beleef steeds opnieuw Mijn doodstrijd door al het kwaad van deze wereld.’ ...

(29/01/2003).

‘... Mijn tranen zijn de tranen van de zo vele slachtoffers van alle geweld’ ...

(08/01/2005).

‘... Maar weet dat Ik nog steeds verschrikkelijk lijd,

dat Ik nog steeds gezeseld word,

gekroond word met doornen, bespuwd en bespot,

dat Ik nog steeds Mijn Kruis draag

én dat Ik nog ontelbare keren word gekruisigd.

En steeds is Mijn Moeder bij Mij aanwezig

én ook Haar Hart wordt steeds opnieuw doorboord!

Kijk om u heen, naar alles wat er gebeurt op deze wereld,

én gij begrijpt waarom Mijn lijden niet ophoudt. ...

Gij begrijpt nu waarom Ik verlang om meer gebed, meer aanbidding overal.

Om eerherstel voor alles wat Mij wordt aangedaan!

Om Mijn pijnen te verzachten!

Om Mijn toorn te bedaren!

Het is zo dringend!’ ... (15/05/2003).

‘... Dag en nacht word Ik gekweld door die pijnen, ...

Ik ween ... omdat Ik lijdzaam moet toezien

hoe zeer ze Mij verachten, Mij verraden, Mij verloochenen, ...

hoe zo veel zielen verloren gaan,

hoe ze hun wetten en rechten creëren die pijlrecht tegenover de Mijne staan.

Waar worden Mijn wetten en geboden nog nageleefd?

Hoe ver zijn Mijn kinderen, Mijn priesters afgedwaald van de ware leer?

Hoeveel zullen nog kunnen terugkeren, zullen nog die weg vinden?

Ik lijd.

Ik ween. ...

Ween mee.

Lijd mee met Mij.

- Mijn vertroosting! -

Het is goed u hier te hebben dicht bij Mijn Hart. ...

Verlaat Mij nooit. Ik heb uw liefde, uw aanwezigheid zo nodig' (10/06/2003).

'Mijn lijden houdt nooit op.

Ieder moment van de dag word Ik ergens op deze wereld vernederd

door een onwaardige Eucharistie

zonder al het andere dat Mijn Heilig Hart zo zwaar doorboort.

Ik lijd om al de gruwel die gebeurt op deze wereld.' ... (07/01/2003).

'... Ik ben gekruisigd voor iedere ziel hier op deze wereld

en voor iedere ziel die nog komen zal.

Mijn grootste smart is te zien hoeveel zielen verloren gaan.

Zielen, die zich vrijwillig overgeven aan Mijn tegenstander!

Zielen, die Mij tegenwerken samen met Mijn tegenstander

om alles te vernietigen wat Ik geschapen heb' ... (13/12/2002).

'Mijn Hart,

Dat overvloedig van Liefde, maar ook vervuld is van droefheid

te moeten zien hoe zo vele van Mijn kinderen verloren gaan.

Deze wereld is verloederd.

De zondigheid is nog nooit zo groot geweest.

Het verderf, waarin satan de zielen heeft meegesleurd, is zo groot. ...

Ze leiden een leven zonder Mij en denken dat na dit leven alles ophoudt.' ...

(07/02/2003).

‘De wereld is zo goed als dood.
Waar geen liefde meer is, is men dood.
De mens heeft zichzelf vernietigd’

(09/10/2004)

‘Bidden is redding.
Redding van de ziel,
redding van Míjn Kerk,
redding van de wereld!
Het gebed is het krachtigste wapen
tegen Mijn vijand
én gij ziet aan het kwade
in Mijn kerk, in deze wereld,
hoe weinig er gebeden wordt.’

(25/05/2006)

4.1 KIEZEN TEGEN ABORTUS ÉN VOOR HET LEVEN IS KIEZEN VOOR GEBED EN BEKERING.

‘... Het vele geweld, de gruwel - alles wat er gebeurt -
vraagt om bekering, om gebed.

Gebed - Mijn kind! - én Ik krijg het niet!’ ... (08/01/2005).

‘Het zinloze geweld zal niets oplossen,
zal alleen maar haat en nog meer vijandschap teweeg brengen,
meer verdeeldheid onder de mensen.

Alleen een terugkeer naar Mijn Vader kan deze wereld redden! ...

Het gebed heeft zo veel kracht, kan het kwade overwinnen.’ ... (25/03/2003).

‘Deze wereld is zwaar ontredderd. ...

Alles kan veranderen

als men meer bidt met vertrouwen,

als deze wereld zich massaal bekeert,

als machthebbers hun harten openen voor de noden van de mensen,

maar niet voor hun aanzien.

Ze zijn alleen uit op macht, rijkdom

én Mijn kinderen worden slachtoffer zoals steeds is gebleken in de geschiedenis.

Geweld is altijd zinloos geweest.

Het brengt alleen leed mee, ellende

én de haat wordt bij de mensen aangewakkerd’ (23/12/2002).

‘... Het geweld neemt toe én het zal alleen maar erger worden.

Geweld lost men niet op met geweld! ...

Ik ben hier - Mijn kind! - voor u in het tabernakel

én in ieder tabernakel over de hele wereld.

Wanneer zal men Mij erkennen als hun God, als hun enige Redder? ...

Wanneer zal een terugkeer komen naar Mijn barmhartig Hart?

Wanneer zal men Mij beminnen?

Wanneer zal men Mij aanbidden? ...

Wanneer zal men inzien dat zó alleen het kwaad kan overwonnen worden?

Hoeveel geweld nog?

Hoeveel gruwel nog?

Hoeveel onschuldig bloed moet nog vloeien

vooraleer gij allen ... zult inzien dat gebed - massaal gebed! - nodig is
om deze wereld te redden? ...

Helpt mee deze wereld van het kwaad te redden.

Want het kwaad kan niet op tegen het gebed!’ ... (09/09/2004).

‘... Het rozenkransgebed!
Wie van Mijn priesters durft er nog over spreken?
Waarom bidden de zo vele priesters zelf niet de rozenkrans?
Het is een krachtig gebed
dat dag en nacht over de hele wereld zou moeten gebeden worden.
Dit kan het kwade overwinnen! ...
Blijf bidden.
Wees voorbeeld voor anderen in stilte.
Ook al spreekt men over u!
Ook al geeft men kritiek op alles wat ge doet!
Blijf volharden.
Nogmaals!
De liefde en het gebed en het geduld:
alles draagt bij tot de overwinning van het kwade’ (18/03/2003).

‘... Ik heb uw gebed nodig.
Hoewel Ik God ben en alles kan, heb Ik het gebed nodig van Mijn kinderen
om deze wereld te redden van Mijn tegenstander.
Weet dat dit een machtsstrijd is om zielen.
En Ik heb de vrijheid gegeven aan de mensen om te kiezen,
maar de meesten kiezen de gemakkelijke weg naar het verderf.
Daarom is het gebed zo belangrijk!
Ook al is het soms voor mensen moeilijk te begrijpen
dat Ik - de God van hemel en aarde - uw hulp nodig heb.
Blijf bidden.
Blijf volharden.’ ... (27/03/2003).

‘Volharding is de boodschap. ...
Bidt allen. - Mijn kinderen, Mij zo dierbaar aan Mijn Hart! -
Offert uw leven als eerherstel
voor alles wat men Mijn Vader aandoet, wat men Mij aandoet.
Alleen een terugkeer kan nog deze wereld redden.’ ... (31/12/2006).

‘Ik heb u geschapen om te beminnen, om liefde te geven.
- Niet om te haten, om elkaar uit te buiten, maar te beminnen! - ...
Waar liefde is,
zal de haat overwonnen worden,
zal er rechtvaardigheid zijn,
zal men de mens niet bestelen, niet bedriegen, niet doden, niet uitbuiten.
Want echte liefde kan alles aan en weet ge wanneer men iemand kwetst. ...
Met echte liefde zou de wereld veranderen,
zou het kwaad overwonnen worden.
Met dé Liefde zou men de Liefde bezitten’ ... (19/04/2006).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Deze wereld zal alleen maar gered worden,
wanneer men zich bekeert,
wanneer men hun harten zal openen om de ware Liefde te leren kennen.

Want velen kennen Hem niet meer! ...

Daarom nodig Ik u uit!

- Kinderen, toegewijd aan Mijn Onbevlekt Hart! -
Verdubbelt uw gebeden.

Neemt meer momenten van gebed.

Brengt meer tijd door bij Mijn Zoon

om te helpen deze wereld te redden van de ondergang die hen te wachten staat.

Bekeert u. - Mijn kinderen! - Luistert naar uw Moeder.

Ik ben u zeer nabij, Ik help u.

Weigert Mijn hulp niet.

Ik wil u allen brengen naar het Hart van Mijn Zoon.

Ik wil u helpen in al uw noden.’ ... (27/12/2005).

**4.2 KIEZEN TEGEN ABORTUS ÉN VOOR HET LEVEN
IS KIEZEN VOOR ONZE TOEWIJDING
AAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA.**

‘Gij denkt aan uw kinderen zoals Ik aan Mijn kinderen denk.
Maar denk niet te veel aan hun wereldse zaken.
Denk aan hun ziel en blijf hen toevertrouwen aan uw Hemelse Moeder.
Zij zal uw kinderen terug brengen zoals gij verlangt. Blijf vertrouwen’ (20/12/2002).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Laat ieder zich aan Mij toewijden
én Ik zal binnentreden in hun leven en hen helpen in al hun noden.
Hen helpen om
hen dichter bij Mijn Zoon te brengen,
hen te behoeden tegen de listen van de duivel,
die niets anders verlangt om hen mee te sleuren naar de ondergang.
Velen gaan verloren. Maar vertrouw op Mij en geef u aan Mij.
Dan kan Ik u helpen, want Ik ben de Moeder van alle genaden!’ ...
(14/01/2003).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Dat allen zich toewijden aan Mijn Moederlijk Hart.
Ook de zo vele gezinnen met jonge kinderen.
Waar zo veel verdeeldheid is!
Waar kinderen het slachtoffer zijn!
- Kinderen, die opgroeien in een wereld van
geweld, goddeloosheid, losbandigheid, zedeloosheid! -
Waar de moraal verdwenen is!
- Zij leven in een maatschappij die verziekt is! -
Dat allen terugkeren naar Mijn Onbevlekt Hart.
Zodat Ik hen onder Mijn hoede kan nemen!
Opdat er opnieuw vrede en verzoening mag komen
in de gezinnen, de families en in de wereld!’ ... (31/01/2003).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘... Alleen een massale bekering kan deze wereld redden.
Een terugkeer naar het gebed!
Een terugkeer naar uw God, Mijn en uw Vader, Schepper van alle leven!
Een totale toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart zal redding zijn in deze wereld.
Daarom!
Bid, Mijn kind!
Bidt - Mijn kinderen, Mijn toegewijden! - om deze wereld te redden
om verzoening in zo veel landen, zo veel gezinnen en families.

Bidt.

Blijft bidden zonder ophouden.

Het is dringend!' (13/05/2004).

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

'... Men heeft geprobeerd de Heer, uw God, te verbannen van deze wereld.

Maar het kwade weet dat hij niet opkan tegen Mijn Onbevlekt Hart.

Daarom!

- Mijn kinderen! -

Wijdt u toe aan Mijn Onbevlekt Hart.

Bidt voor de vrede, voor uw gezin, uw familie,

voor deze wereld, die totaal verduisterd is door het kwaad,

dat overal gruwel en geweld heeft gezaaid.

- Het kwade weet dat zijn tijd bijna voorbij is. Daarom gaat hij zo tekeer!' ...

(13/05/2004).

‘Het kwade zal overwonnen worden
met veel pijn en verdriet
én de Liefde zal triomferen’

(21/05/2006)

‘Verheugt u.
- Allen, die dorsten naar het ware Leven! -

Ik zal triomferen over allen
die Mij geweld aandoen

Én de Liefde - de echte Liefde -
zal over dit alles triomferen’

(09/10/2004)

INHOUD

Inleiding: Van Oceaan tot Oceaan: nachtaanbidding	03
AANBIDDING VOOR ‘HET LEVEN’	06
1.1 Wij doen een beroep op Onze-Lieve-Vrouw omdat zij de Moeder is van alle mensen.	09
1.2 Wij doen een beroep op Onze-Lieve-Vrouw omdat zij verwijst naar Haar Zoon.	11
2.1 De Heer biedt Zich aan als ‘Het Leven’.	13
2.2 De Heer biedt Zich aan als de Heer van alle leven.	15
3.1 Vele mensen kiezen voor de cultuur van de dood.	17
3.2 Abortus hoort thuis in de cultuur van de dood. Op al die momenten beleeft de Heer Jezus opnieuw Zijn doodstrijd.	19
4.1 Kiezen tegen abortus én voor het leven is kiezen voor gebed en bekering.	22
4.1 Kiezen tegen abortus én voor het leven is kiezen voor onze toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria.	25
Inhoud	28