

**‘EERHERSTEL VOOR HET LEED
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’**



AANWEZIGHEID

**‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’**

Paus Paulus VI heeft op 14 oktober 1966 het decreet van de Congregatie van de Geloofsleer (A.A.S. 58/16) goedgekeurd. Daarin wordt toegelaten om teksten te publiceren die betrekking hebben op verschijningen, nieuwe openbaringen, voorzeggingen of wonderen, ook wanneer zij het Imprimatur van de kerkelijke autoriteiten niet dragen.

De uitgever van deze bundel boodschappen, die een begenadigde ziel in deze tijd mocht en mag ontvangen, wil helemaal niet vooruitlopen op het oordeel van de Kerk aangaande de authenticiteit van deze boodschappen. Ook niet als de uitdrukking 'De Heer zegt' of 'Onze-Lieve-Vrouw zegt' wordt gebruikt.

De uitgever van deze bundel wil slechts deze boodschappen in opdracht bekend maken en onderwerpt zich bij voorbaat aan het oordeel van de Kerk.

‘AANWEZIGHEID’

IN

‘EERHERSTEL VOOR HET LEED DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’

‘Mijn kinderen,
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’

Nu de meeste boodschappen in verband met aanbidding en eerherstel gegeven zijn, komt het erop aan deze te beleven: ieder in de eigen situatie.

De chronologische volgorde kan voor sommigen een hindernis zijn om het wezenlijke van die boodschappen op het spoor te komen of om te onderkennen wat speciaal voor hen bedoeld is.

Als gewone gelovigen denken dat zij alle boodschappen, die voor totaal geëngageerde offerzielen bedoeld zijn, ook even radicaal moeten beleven, dan kunnen zij al ontgoocheld worden voordat zij eraan beginnen.

Als offerzielen denken dat het hun taak is priesters terecht te wijzen, dan kunnen zij op heel wat weerstand botsen en ontmoedigd geraken. Terwijl zij eigenlijk moeten beseffen dat dit niet hun taak is.

Daarom wordt hier de kern van deze boodschappen naar voor gebracht aan de hand van een thema: **AANWEZIGHEID**.

Deze selectie vanuit één bepaalde invalshoek is dan ook een uitnodiging om deze boodschappen correct te begrijpen én te beleven.

AANWEZIGHEID IN HET TABERNAKEL

‘Ik ben hier voor u **aanwezig**
in het heilig tabernakel én Ik kijk naar u.
Ik verlang naar u,
naar uw liefde, uw vertroosting.’

(18/11/2003)

‘Mijn **aanwezigheid**,
Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid
geeft leven aan de wereld.’

(18/04/2004)

AANWEZIGHEID IN HET TABERNAKEL

1.1 DE HEER IS AANWEZIG IN ELK TABERNAKEL.

*De Heer is aanwezig in elk tabernakel omwille van
'... Het Eucharistisch Brood, waarin Ik **aanwezig** ben!' ... (19/06/2003)*

De Heer Jezus zegt (1):

'Ik wil bemind worden. Ik wil erkend worden. Ik wil aanbeden worden.

Ik ben hier voor u **aanwezig** in het heilig tabernakel én Ik kijk naar u.

Ik verlang naar u, naar uw liefde, uw vertroosting. ...

Weet wat het voor Mij betekent bemind te worden door Mijn kinderen.

Kinderen, die aandacht aan Mij geven, tot Mij komen als kleine kinderen

én die Ik mag verwennen met al Mijn genaden,

die hun liefde mag beantwoorden met Mijn Liefde!

Hoe vertederd voel Ik Mij, uw God, bemind te worden!

Aan zulke kinderen kan Ik niets weigeren.' ... (18/11/2003)

(1) De Heer Jezus zegt meestal al deze woorden in een intieme dialoog van Hart tot hart aan de begenadigde ziel. Sommige boodschappen zijn antwoorden op vragen die hier niet worden weergegeven, waardoor verduidelijkingen tussen haakjes noodzakelijk zijn.

Omdat 'De Heer Jezus zegt' eigenlijk moet staan boven elke boodschap, wordt dit niet meer herhaald behalve waar het uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

'Ik ben hier - als mens! - geboren in een kribbe, aan het kruis gestorven
voor ieder van u.

Ik verneder Mij door hier dag en nacht onder de mensen **aanwezig** te zijn.' ...
(21/01/2003)

'Het is goed om hier te komen met een hart vol van berouw.

Weet - Mijn kind! - dat Ik u vergeef

telkens gij tot Mij komt in het sacrament van de Liefde, van de verzoening.

Ik omhels u dan,

zoals Ik u hier omhels waar Ik **aanwezig** ben in dit tabernakel.
Ik omhels al Mijn kinderen, die naar Mij toe komen.
Ik kan er zo velen in Mijn armen nemen. Ik kan heel de wereld omvatten,
maar - helaas! - zo weinig die Ik aan Mijn liefdevol Hart mag drukken.
Want de meesten duwen zich weg, willen Mijn Liefde, Mijn omhelzing niet.
Dit is pijnlijk voor Mij.' ... (11/08/2005)

‘Mijn kind! Ze verwijderen zich steeds verder af van Mijn tabernakel
- waar Ik **aanwezig** ben! - zetten Mij aan de kant.

Het is alsof Ik buiten spel word gezet.

Die leegte, die eenzaamheid is zo zwaar om dragen.

Zo weinigen weten nog dat Ik er woon dag en nacht, dat Ik daar werkelijk
aanwezig ben in al Mijn Heiligheid. Ik, de Zoon van uw God, uw Vader,
Die u alles gegeven heeft om u gelukkig te maken!’ ... (01/10/2005)

‘... En Ik blijf onder de mensen.

Zo kan men tot Mij komen én allen ontvangen in Mijn kerk, Mijn huis.

En Ik wacht dag en nacht op Mijn kinderen.

En Ik verlang niets liever dan hen te helpen. Maar zo weinig die willen komen!’

... (17/12/2002)

‘... Leert opnieuw innerlijk te bidden. Komt tot Mij waar gij Mij kunt vinden.

In Mijn huis, waar Ik verborgen ben in het stukje Brood,

waar Ik wacht om u te helpen, waar Ik verlang om u te helpen,

om u bij Mij te hebben - niet alleen hier op deze wereld! - om samen te zijn!’ ...

(07/09/2003)

‘... Ik ben hier - Mijn kind! - voor u in het tabernakel

én in ieder tabernakel over de hele wereld.

Wanneer zal men Mij erkennen als hun God, als hun enige Redder?

Ja, Ik, uw Redder!

Wanneer zal een terugkeer komen naar Mijn barmhartig Hart?

Wanneer zal men Mij beminnen? Wanneer zal men Mij aanbidden?’ ...

(09/09/2004)

‘Zo weinigen weten nog
dat Ik er woon dag en nacht,
dat Ik daar werkelijk **aanwezig** ben
in al Mijn Heiligheid.’

(01/10/2005)

1.2 ZIJN AANWEZIGHEID IN HET TABERNAKEL VRAAGT OM ONZE AANWEZIGHEID IN DE KERK.

1.2.1 DIT VRAAGT DE HEER AAN ELKE GELOVIGE.

‘... Daarom vraag Ik u - Mijn kinderen, die Mij liefhebben! -
om Mij te helpen Mijn Kruis te dragen.

Door hun gebed, hun offers, hun lijden met het Mijne te verenigen,
Mij te troosten met hun **aanwezigheid** bij Mij in het tabernakel.

Want dáár ben Ik een gekruisigde, een geslagene, een bespuwde,
een met doornen gekroonde Koning in alle eenzaamheid!

Ik lijd - Mijn kind! - hier dag en nacht **aanwezig**

zonder enige vertroosting van Mijn toegewijden,

die denken alles te doen met woorden naar de mensen gericht. ...

Blijf Mij beminnen. Geef Mij uw liefde van tijd en gebed en offers.’ ...

(01/10/2005)

‘... Blijf bij Mij komen.

Blijf Mij trouw in gebed, in aanbidding zoveel als gij kunt,

zoveel als het mogelijk is. ...

Als Ik niet kan rekenen op Mijn priesters, die Mij trouw hebben beloofd,

ga Ik naar Mijn kinderen (1),

die wél tijd maken voor Mij en die zich willen geven.’ ... (15/05/2003)

(1) Al deze boodschappen van dit deel 1.2 zijn smeekbeden van de Heer om ons te engageren als offerziel en wekelijks tijd vrij te maken om Hem te troosten in Zijn eenzaamheid.

‘Kon Ik maar die liefde krijgen van al Mijn kinderen, Mijn toegewijden!

Uw **aanwezigheid** is liefde.

Als allen vermaak en plezier zoeken, komt gij bij Mij

om Mij te troosten in al Mijn eenzaamheid. ...

Liefde is zich geven, is afstand nemen van die wereldse genoegens,

hoe verleidelijk en aanlokkelijk ze ook zijn.’ ... (21/07/2006)

‘Bemin Mij. - Mijn kind! - Ik heb uw liefde nodig, uw **aanwezigheid**.

Let niet op uw vermoeidheid.

Het is een zegen u hier te hebben in al Mijn verlatenheid,

in al Mijn eenzaamheid, die zo groot is.

Geeft Mij uw liefde. - Mijn kinderen! - Geeft Mij uw tijd.’ ... (06/03/2004)

(Gij kunt Mij het meest troosten) ‘door uw **aanwezigheid**, uw liefde,
door Mij zielen te geven. Priesterzielen, waarvoor gij bidt, offert en vast!’

(05/10/2005)

(Wat Ik van u verlang is) ‘uw liefde, uw leven, uw vertroosting
- alles wat gij Mij kunt geven én wilt geven! -
uw dankbaarheid, uw **aanwezigheid**.’ ... (26/02/2003)

‘... Kom naar Mij.
Geef u aan Mij helemaal.
- Gij, Mijn vertroosting! -
Blijf steeds bij Mij **aanwezig**.
Uw **aanwezigheid** maakt veel goed aan Mijn verwonde Hart.’ (24/02/2003)

‘Blijf komen.
Het sterkt Mij in al Mijn eenzaamheid!
De lof die gij Mij toebrengt in de tabernakels!
Waarin Ik tegenwoordig ben, maar op zo vele plaatsen verlaten wordt! ...
(20/12/2002)

‘Bemin Mij.
Bemin Mij. ...
Ik ben op zo vele plaatsen **aanwezig**,
maar het verschil tussen bemind te worden en vernederd te worden is groot.
Ik heb u hier geroepen.
Ik heb u hier nodig voor de vele beledigingen, die Mij hier worden aangedaan.
Dit is geen (plaats) van aanbidding, maar van vermaak voor zo vele activiteiten,
die hier worden toegelaten én die Mij steeds opnieuw pijnigen!
Uw **aanwezigheid** is eerherstel voor Mij,
voor de zware vernederingen die Mij worden aangedaan.’ (02/05/2003)

‘... Laat u niet ontmoedigen zo er geen verandering te zien is.
Uw **aanwezigheid** hier maakt veel goed!
Weet dat overal priesters hulp nodig hebben én ieder gebed wordt verhoord.’ ...
(23/01/2003)

‘Daarom vraag Ik u
- Mijn kinderen, die Mij liefhebben! -
om Mij te helpen Mijn Kruis te dragen.
Door Mij te troosten met hun
aanwezigheid bij Mij in het tabernakel.’
(01/10/2005)

‘... Het is goed u hier te hebben dicht bij Mijn Hart.
Ook al ben Ik soms heel stil, gij zult steeds kunnen rusten hier op Mijn Hart.
Verlaat Mij nooit.
Ik heb uw liefde, uw **aanwezigheid** zo nodig!’ (10/06/2003)

‘... Uw **aanwezigheid** bij Mij is een kracht die gij Mij geeft
om verder Mijn Barmhartigheid uit te spreiden over deze wereld.
Gij geeft Mij van uw tijd.

Ik weet wat het u kost om bij Mij te zijn. ...
Ik verlang niets liever dan bemind te worden door al Mijn kinderen,
maar de ontelbare keren dat zij Mij smaad toebrengen, is niet te overzien.
Daarom - Mijn kind! - is uw **aanwezigheid** een zoete balsem voor Mijn Hart,
Dat verpletterd wordt door de talrijke zonden van deze wereld,
vooral van de priesters! ...
Ik verlang u hier.
Gij hebt Mij uw trouw beloofd.
Ik zal u steeds eraan herinneren, wanneer gij het moeilijk hebt.
Dan zal Ik u wakker maken, wijzen op uw belofte, die gij Mij gedaan hebt.
Gij zult de kracht krijgen die gij nodig hebt.
Maar laat u niet misleiden, wat men ook probeert om u van Mij te verwijderen.
Ik neem u onder Mijn hoede.
Kom tot Mij én geef Mij alles wat u belet om steeds bij Mij **aanwezig** te zijn.
- Mijn vertroosting! - Denk niet aan al uw problemen.’ ... (25/06/2003)

‘... Uw **aanwezigheid** is Mij alles waard.
Verlaat Mij niet.
- Mijn kind! -
Geef Mij de uren, die Mijn priesters Mij niet geven.
Uren van gebed, van aanbidding!
Het maakt veel goed aan de diepe pijnen,
die Mijn Hart steeds opnieuw ondergaat in deze zondige wereld.’ (08/10/2003)

‘Blijf steeds bij Mij **aanwezig**.
Uw **aanwezigheid** maakt veel goed
aan Mijn verwonde Hart.’

(24/02/2003)

‘... Blijf komen. Want Ik blijf alleen!
Ondanks dat sommigen hier komen om te bidden, blijf Ik alleen.
Want ze bidden met hun lippen, niet met het hart!
Blijf Mijn vertroosting. Laat Mij niet alleen.
Ik, uw Koning, heb u nodig! Uw steun, uw **aanwezigheid** geeft Mij kracht!’ ...
(07/12/2003)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘... Uw **aanwezigheid** hier bij Mijn Zoon troost ook evenzeer Mijn Hart. ...
Bemin - Mijn kind! - met een kinderlijk hart.
Want dat is echte liefde, dat is spontane liefde,
dat is de liefde waar Mijn Zoon naar verlangt!’ ... (23/05/2004)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Blijf bij Mij. Blijf bij Mij, samen bij het Kruis van Mijn Zoon.
Laat Hem voelen dat ook gij Hem niet in de steek laat.
Toen hebben Zijn leerlingen Hem alleen gelaten, behalve die ene! ...
Hoe lijdt dit arme Hart, Dat steeds opnieuw wordt doorboord
te zien hoe weinig Mijn Zoon wordt bemind! ...
Bemin Hem - Mijn kind! - met uw **aanwezigheid**, met uw trouw,
met uw leven als offergave.’ (23/03/2005)

‘Uw **aanwezigheid** is eerherstel voor Mij,
voor de zware vernederingen
die Mij worden aangedaan.’
(02/05/2003)

‘Kom tot Mij
én geef Mij alles wat u belet
om steeds bij Mij **aanwezig** te zijn.
- Mijn vertroosting! –
Denk niet aan al uw problemen.’
(25/06/2003)

1.2.2 DIT VRAAGT DE HEER NOG MEER AAN ELKE PRIESTER.

‘... Priesters moeten daar **aanwezig** zijn waar Ik ben
én waar mensen in nood zich tot hen kunnen wenden!
Mensen hebben nood aan een geestelijk woord.
Mensen zijn op zoek.
En zo kan men ook meer en meer komen tot het sacrament van de verzoening.’
... (20/12/2002)

‘... Ze doen alles om hun kerk mooi te maken. ...
Ze doen het voor het oog van de mensen - niet voor Mij! - ...
Ze moeten Mijn kerk mooi maken door hun **aanwezigheid**.
De eenzaamheid die Ik moet meemaken, is nog nooit zo groot geweest als nu!
De vernederingen en de oneerbiedigheden
die Ik steeds opnieuw moet ondergaan! ... (19/11/2002)

‘... Breng meer tijd door in gebed.
Kom bij Mij.
Ik ben **aanwezig** in het tabernakel, maar Ik krijg zo weinig tijd van u. ...
Kom bij Mij samen in stilte, in gebed, in aanbidding
én gij zult de vreugde ervaren van Mijn Liefde.’ (13/03/2004)

‘... Een keten van aanbidding over de hele wereld
die het bederf over de wereld moet tegenhouden! ...
Uw priester ... moet vragen om medewerking te krijgen van andere priesters
die willen eerherstel brengen,
die willen tijd maken in hun kerk om bij Mij **aanwezig** te zijn.
Een kerk of kapel, alles waar men plaats en tijd heeft
om mensen te laten komen om mensen uit te nodigen
opnieuw hun God te aanbidden,
Mij alle lof en eer te betuigen, die men Mij verschuldigd is. ...
Ik - uw God - ben het Hart van de Kerk.
Daar ben Ik **aanwezig!**
Daar wil Ik bemind worden, wil Ik aanbeden worden!
Ik wil er de rust vinden, stilte, ingetogenheid.’ ... (27/06/2003)

‘Verlaat Mij nooit. Ik heb uw liefde,
uw **aanwezigheid** zo nodig’

(10/06/2003)

1.3 HOE KUNNEN WIJ DIE AANWEZIGHEID VAN DE HEER BEWUSTER BELEVEN?

1.3.1 DOOR TE KNIELLEN.

‘Door te knielen zijt ge een voorbeeld voor anderen.
Door te knielen toont ge dat Ik hier (*in het tabernakel*) **aanwezig** ben.’ (27/11/2002)

‘... Geknield Mij ontvangen (*bij het communiceren*) is het meeste eerbetoon dat men Mij kan geven. ...

Mensen zeggen gemakkelijk dat ze niet meer kunnen knielen.

Ze zijn het niet meer gewoon.

Vroeger knielde iedereen bij de Communie.

Men knielde

bij het binnenkomen van Mijn huis en bij het verlaten van Mijn huis.

Zo weinig die dit nog doen

én daardoor verheffen ze zich, tonen ze dat ze evenveel zijn als Ik. ...

Blijf dus een voorbeeld zowel voor de mensen als voor de priesters.’ (29/04/2003)

‘Door te knielen toont ge dat Ik hier
aanwezig ben.’

(27/11/2002)

1.3.2 DOOR DE HEER IN STILTE TE GROETEN.

‘De eerbied voor en na de Heilige Mis moet behouden blijven ...

Alles moet terugkeren zoals vroeger,

waar mensen in stilte binnenkwamen om Mij te groeten én te bidden’ ...

(14/02/2003)

‘Zo zijn er vele priesters die nooit groeten.

Ze vinden zich te waardig om voor Mij te groeten.

Sommige priesters doen het voor de schijn van de mensen,

want ze geloven niet dat Ik er (*in het tabernakel*) **aanwezig** ben.

En sommigen doen het af en toe, als ze er zin in hebben.’ (15/11/2002)

‘... Ze openen hun kerk om de diensten te doen, daarna word Ik weer opgesloten. ... Ze beletten de mensen om Mij te komen groeten.

Mensen die nog willen komen!’ ... (20/12/2002)

‘... Jongeren kennen geen eerbied in Mijn huis voor het tabernakel, omdat ze niet weten dat **Ik** er ben, omdat men het voorbeeld niet ziet van hen die het moeten zijn.’ ... (16/03/2003)

‘... Maar hoe velen komen hier om werkelijk te bidden? ...
Hoe velen tonen eerbied? Hoe velen brengen eerherstel ... ?
Hoe velen hebt gij gezien die komen om Mij te groeten?
Hoeveel oneerbiedigheden moet Ik niet verdragen?’ ... (28/06/2003)

‘Met meer eerbied zal men meer en meer Mijn **aanwezigheid** beseffen’

(14/02/2003)

1.3.3 DOOR TE DANKEN.

‘Iedere priester moet na de Heilige Mis een dankgebed zeggen (1).
Ze vergeten dat ze het brood geconsacreerd hebben waarin Ik **aanwezig** ben gekomen. Ze vergeten de Heiligheid van dat stukje Brood, waarin Ik Mij steeds opnieuw offer voor iedere ziel op deze wereld.’ (15/11/2002)

(1) Eigenlijk zou iedere priester na het toedienen van een sacrament een dankgebed moeten zeggen, zoals ook elke gelovige dit zou moeten doen na het ontvangen van een sacrament.

‘Mijn Liefde verplicht Mij om hier te blijven in deze kleine ruimte (*het tabernakel*). Ik heb Mij aan de mensheid gegeven uit Liefde. Maar hoeveel liefde krijg Ik terug, hoeveel dankbaarheid?’ ... (08/10/2003)

‘... Maar de meesten ontvangen Mij zonder een beetje liefde, zonder de minste aandacht. Ze ontvangen Mij met grote ondankbaarheid en hun gedachten zijn nooit bij Mij. Er is zoveel oneerbiedigheid tijdens de Communie’ ... (29/04/2003)

‘Maar hoeveel liefde krijg Ik terug, hoeveel dankbaarheid?’

(08/10/2003)

1.3.4 DOOR MEER AANDACHT VOOR HET KOMEN VAN DE HEER AAN DE CONSECRATIE.

‘Ik, Koning van het heelal, Schepper van Hemel en aarde,
Die hier onder u aanwezig kom,
word zo weinig als Koning verwelkomd: in stilte en met eerbied.
Alles is verdwenen!
Voor velen ben Ik gewoon een stukje brood.
Niemand die Mij begroet.
Na de communie: geen enkele eerbied voor Mij.
Waar is de liefde van Mijn kinderen voor Mij?
Waar vind Ik nog eerbied die men Mij verschuldigd is?
Zij die moeten voorbeeld zijn, waar zijn zij?’ ... (22/01/2003)

‘... Ik ben hét Allerheiligste, Die hier op het altaar komt,
Dat in hun gezegende handen komt!
Daarom mag Ik nooit aangeraakt worden door ongewijde handen! ...
Door dit toe te laten is het besef van Mijn Heiligheid verdwenen
bij zoveel mensen, vooral ook bij jongeren.’ ... (16/03/2003)

‘Weet ... dat priesterhanden geheiligd worden
- door de wijding die zij ontvangen hebben! -
om Mij op een eerbiedwaardige manier op het altaar te laten komen
in het kleine stukje Brood. ...
Op het ogenblik dat zij de Heilige Geest aanroepen
gebeurt het mysterie van de Eucharistie
én kom Ik - de Heer, uw God - op het altaar.
Om steeds bij u **aanwezig** te kunnen zijn, om Mij aan u te geven!’ (06/05/2003)

‘Ik, Koning van het heelal,
Schepper van Hemel en aarde,
Die hier onder u aanwezig kom,
word zo weinig als Koning verwelkomd:
in stilte en met eerbied.’

(22/01/2003)

‘... Priesters moeten zich weer bewust worden van de grootste genade die zij ontvangen hebben.
Door hun toedoen kom Ik op het altaar. Geen enkele genade is groter dan dit.
Daarom verlang Ik
meer eerbied, meer toewijding van Mijn priesters, meer heiligheid.
Het hoogtepunt voor iedere priester zou moeten de dagelijkse Eucharistie zijn die zij steeds met eerbied en ingetogenheid moeten opdragen. ...
Wanneer Ik op het altaar kom
word Ik omringd door Mijn Moeder, Die altijd bij Mij **aanwezig** is.
Ik word omringd door talrijke engelen en heiligen,
die Mij aanbidden en alle lof en eer brengen. ...
Indien men alle engelen en heiligen zou kunnen zien in aanbidding, welk eerbetoon zij Mij brengen, dan zouden velen, zouden allen zich op de grond werpen om Mij ook te aanbidden.
Ik ben het Allerheiligste, het Allerhoogste én Ik word vertrapt, vernederd en verworpen.
Tijdens de Eucharistie zou er een diepe stilte en een diepe ingetogenheid moeten zijn.
Alles wat ze nu doen, dat is om dit te verwerpen: stilte, eerbied, ingetogenheid.
Beleef met nog meer eerbied ... de Heilige Mis.
Laat Mij waardig binnenkomen in uw hart’ ... (06/05/2003)

‘Wanneer men niet met eerbied consacreert,
zal men Mij ook niet met eerbied aan de mensen geven. ...
Men moet Mij in dit stukje Brood aan de mensen tonen.
Onze blikken moeten kunnen verenigd worden
om dan helemaal tot eenheid te worden.’ (29/04/2003)

‘Moest iedere priester zich bewust zijn van Mijn **aanwezigheid** op het altaar, zouden zij met meer eerbied de Heilige Eucharistie opdragen, zouden zij meer voorbeeld tonen voor de zielen die zij moeten leiden.’ ... (22/01/2003)

‘Moest iedere priester zich bewust zijn
van Mijn **aanwezigheid** op het altaar,
zouden zij met meer eerbied
de Heilige Eucharistie opdragen’

(22/01/2003)

‘... Iedere handeling van de priester moet met eerbied gedaan worden.

Want alles heeft zijn betekenis!

Ieder gebed moet opgezegd worden

- zowel door de priester als door de gelovige! - met eerbied.

Alles moet gebeuren in een sfeer van stilte en ingetogenheid.

Met meer eerbied zal men meer en meer Mijn **aanwezigheid** beseffen,
zal men Mij meer ontvangen als de Zoon van God.

De eerbied die men Mij verschuldigd is en waarvan weinig is overgebleven!’

(14/02/2003)

‘Ik - de Heer, uw God, het Zuiverste, het Reinste, het meest Heilige

Dat hier onder de mensen **aanwezig** is in dit kleine stukje brood -
word door zo vele priesterhanden bevuild.

Telkens wanneer een priester in zondigheid Mij aanraakt in dit zuivere brood,
word Ik bevlekt, onteerd, besmeurd.’ ... (04/07/2003)

‘Hoeveel priesters laten Mij waardig en met eerbied op het altaar komen?’

(04/07/2003)

1.3.5 DOOR MEER AANDACHT VOOR HET KOMEN VAN DE HEER IN DE COMMUNIE.

‘Geknield Mij ontvangen is het meeste eerbetoon dat men Mij kan geven. ...

Ik verlang niets liever dan dat men Mij aankijkt.

Want Ik kom tot hen met al Mijn Liefde! ...

Vele priesters moeten leren

de Communie op een eerbiedwaardige manier te geven aan de mensen.

Maar alles is nu gehaast én velen beseffen Mijn **aanwezigheid** niet meer!

Én hoe Ik terecht kom bij de mensen is van geen belang! ...

De ontterende Communies zijn niet te overzien.

Weest - Gij allen die Mij beminnen! - voorbeeld van eerbied.

Durft te tonen hoe men Mij ontvangt met eerbied,

ook al spreken ze laster over u.

Weest voorbeeld.

Opdat ook voor vele priesters hun ogen zouden opengaan!’ (29/04/2003)

‘... Gij waart u toen zeer bewust van Mijn **aanwezigheid** in dit stukje Brood en gij hebt Mij altijd met eerbied en liefde ontvangen. Gij zijt het die nu steeds om vergeving en vergiffenis vraagt voor de beledigingen, die Mij worden aangedaan.’ ... (27/03/2003)

‘Bevrijd worden (1)! In hoeveel zielen word Ik bevrijd? ... Hoe velen laten Mij open bloeien in hun hart, waar Ik kan leven, werken en wonen? Bevrijding betekent voor Mij: dat zielen zich openstellen voor Mij, zich aan Mij geven. Maar bij de meesten word Ik onmiddellijk weer verdrongen, vertrapt en beledigd. Omdat zij Mijn **aanwezigheid**, Mijn Goddelijkheid niet beseffen, niet willen beseffen!’ ... (06/05/2003)

(1) ‘Bevrijding’ is een beeld om uit te drukken dat in de Communie de Heer in ons hart komt. Hij wordt als het ware bevrijd uit de Heilige Hostie om te leven in ons hart, in onze ziel.

‘Zo weinig zuivere Hosties worden nog uitgedeeld! Ik ben erin **aanwezig**. Maar moest gij alles kunnen zien, gij zoudt niet ophouden met wenen, met vergiffenis vragen voor wat men Mij aandoet.’ (12/06/2003)

‘... En wanneer zij Mij ontvangen kom Ik dan nog het meest op een vuilhoop terecht. Want hoe velen zuiveren zich nog? Hoe velen beseffen nog Mijn Heiligheid? Hoe velen weten nog het goede van het kwade te onderscheiden? Zo voel Ik Mij: te worden ontvangen in de grootste vernedering.’ ... (21/01/2003)

‘... Ze ontvangen Mij als een gewoon stukje brood waarop ze zitten te kauwen. Jongeren hebben het niet meer geleerd, kunnen het niet meer leren doordat zij die moeten voorbeeld zijn, het zelf niet meer kunnen: eerbied hebben voor het Eucharistisch Brood waarin Ik **aanwezig** ben.’ ... (16/03/2003)

‘Weest - Gij allen die Mij beminnen! -
voorbeeld van eerbied.

Durft te tonen
hoe men Mij ontvangt met eerbied’

(29/04/2003)

‘... In hoeveel zielen ben Ik weer binnengegaan
zonder het besef dat ze Mij ontvangen? ...
Konden ze maar één keer aan Mij denken, een beetje tijd aan Mij geven.
Maar zelfs dat krijg Ik nog niet tijdens een viering, waarin zij **aanwezig** zijn.
Hun gedachten zijn nog altijd bij het wereldse, het vergankelijke.
Wanneer zal men tot inkeer komen?
Wanneer zal men Mijn Heiligheid beseffen?’ (08/10/2003)

‘... Wie Mij bemint zal niet zijn wil maar Mijn Wil volbrengen.
En Mijn Wil is: bemind te worden.
Mijn Wil is: eerherstel te krijgen voor zoveel leed dat Mij wordt aangedaan.
Mijn Wil is: meer eerbied in Mijn huis,
meer eerbied voor de sacramenten,
meer eerbied voor het Eucharistisch Brood,
waarin Ik **aanwezig** ben én waarin Ik niets dan beledigingen ontvang.
Hoeveel priesters laten Mij waardig en met eerbied op het altaar komen?
Hoeveel heiligschennende Communies worden niet uitgedeeld
én op een oneerbiedwaardige manier door zo velen ontvangen? ... (04/07/2003)

‘Gij waart u toen zeer bewust
van Mijn **aanwezigheid** in dit stukje Brood
en gij hebt Mij altijd
met eerbied en liefde ontvangen.
Gij zijt het die nu steeds
om vergeving en vergiffenis vraagt
voor de beledigingen,
die Mij worden aangedaan.’

(27/03/2003)

1.3.5 DOOR MEER TIJD VOOR AANBIDDING EN MEER EERBIED TIJDENS DE AANBIDDING.

‘... Want ook bij de aanbidding - waar Ik **aanwezig** ben samen met Mijn Moeder! - is zo weinig eerbied én word Ik werkelijk aanbeden!

Alles blijft oppervlakkig!

Men moet Mij aanbidden vanuit het diepst van zijn hart. Daar waar Ik ook **aanwezig** ben! Het is een verbondenheid in samen zijn.

De aanbidding in deze wereld zouden veel talrijker moeten zijn.

Waar zijn Mijn priesters, die tijd genoeg maken voor gebed en aanbidding?’ ...
(06/03/2003)

‘... Het is door gebed, meer eerbied voor Mij,
meer eerbied voor de sacramenten, meer aanbidding voor het Heilig Sacrament
- waarin Ik nog altijd **aanwezig** ben en waarin Ik zal blijven tot het einde van
deze wereld! - dat de Kerk zal herrijzen.’ ... (17/04/2004)

‘... Blijf kijken naar Mij, **aanwezig** in het Eucharistisch Brood.
Vertrouw op Mij. Niets of niemand zal Mij kunnen verdelgen,
hoe men het ook probeert, hoe somber de toekomst ook lijkt.
Ik ben, Ik blijf zoals Ik altijd ben geweest en zal blijven:
dé Liefde, de goddelijke Liefde, waartegen geen enkel kwaad is opgewassen. ...
Úw liefde én de liefde van Mijn kinderen heb Ik nodig.
Het sterkt Mij om Mijn toorn in bedwang te houden.’ ... (28/10/2003)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:

‘Mijn goddelijke Zoon, geboren in een kribbe,
Die Ik mocht aanschouwen en aanbidden. Aanbidt Hem.
Mijn Zoon, Die voor u geboren werd. Brengt Hem uw geschenken:
uw tijd om bij Hem door te brengen, uw liefde, uw troost. ...
Kijkt naar Hem.
Kijkt naar Hem, neerliggend in een kribbe.
Kijkt naar Hem, hangend aan een Kruis.
Kijkt naar Hem, **aanwezig** in het Eucharistisch Brood.
Bemint Hem.’ ... (25/12/2003)

‘Blijf kijken naar Mij,
aanwezig in het Eucharistisch Brood.
Vertrouw op Mij.’

(28/10/2003)

‘... Door u ... wil Ik laten geloven
dat Ik werkelijk **aanwezig** ben in dit kleine stukje Brood
én dat al wie Mij komt aanbidden,
al wie Mij van hun tijd geeft, eerherstel brengt,
Ík het hen zal vergoeden in het honderdvoudige voor al het leed
dat Mij wordt aangedaan door zo vele van Mijn priesters en kinderen.
Zoals gij zelf zegt: “Bij Mij zijn is een stukje hemel beleven op aarde”.
Velen moeten dit weer leren: een stukje hemel op aarde beleven.
Zij moeten Mij kunnen aanbidden met een open hart’ ... (18/06/2003)

‘Ik verlang om
stille aanbidding, waar steeds een priester kan **aanwezig** zijn.
stille aanbidding, waar mensen tot Mij kunnen komen,
waar Ik tot hen kan doordringen, binnengaan in het diepste van hun wezen.
Mensen moeten opnieuw aangeraakt worden,
moeten kunnen meer en meer hun harten openen voor Mijn Liefde. ...
De stilte, de rust kan alles veranderen.
Ik heb priesters nodig, die Mij bij de mensen brengen,
die voorbeelden van aanbidding worden.
Want velen zullen tot inkeer komen én zullen nood hebben aan een priester!’ ...
(23/06/2003)

‘Voelt gij nu de nood van de aanbidding aan?
Ieder moment van de dag, van de nacht word Ik ergens door een priester
beledigd.
Daarom is een keten van aanbidding nodig
om de zo vele priesterzielen te redden die dreigen voor altijd verloren te gaan!
Iedere aanbidding - waar het Hemelse Hof **aanwezig** is! - zal redding zijn
van deze wereld, van de mensheid die nu verpletterd ligt onder de zonde’ ...
(24/06/2003)

‘Het is door meer aanbidding
voor het Heilig Sacrament
- waarin Ik nog altijd **aanwezig** ben! –
dat de Kerk zal herrijzen.’

(17/04/2004)

‘Ik verlang gebed, eerbied, eerherstel.
Want waar gebeden wordt,
daar ben Ik in hun midden,
daar kan Ik Mijn genaden geven.
Waarom weigeren zij Mijn Liefde,
Mijn **aanwezigheid** in hun midden,
Mijn genaden?’

(26/07/2004)

‘AKTE VAN EERHERSTEL.

Vergeef het ons, Heer,
voor de zo vele beledigingen die wij U aandoen
in zo vele kerken, kloosters, gemeenschappen waar ook ter wereld.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij zo weinig beseffen wie en wat Gij zijt:
de Zoon van de Allerhoogste, onze God en Hemelse Vader.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij U steeds opsluiten in Uw huis
zodat niemand bij U kan komen om U te groeten.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij U steeds voorbij lopen alsof Gij hier niet **aanwezig** zijt.

Vergeef het ons, Heer,
voor de ontelbare keren dat wij voor U komen en U niet groeten.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij ons te hoogmoedig wanen om voor U neer te knielen.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij U steeds alleen laten en zo weinig komen
om U te troosten in al Uw eenzaamheid.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij niet al onze aandacht aan U schenken
omdat wij teveel met onszelf bezig zijn.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij zo weinig over Uw **aanwezigheid** durven spreken.

Vergeef het ons, Heer,
dat Gij op zo vele plaatsen niet meer de centrale plaats krijgt in Uw huis.

Vergeef het ons, Heer,
dat Gij zo dikwijls aan de kant wordt gezet.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij zo dikwijls onze rug naar U toekeren
om in de belangstelling te staan bij de mensen.

Vergeef het ons, Heer,
dat Gij niet bemind wordt zoals Gij verdient bemind te worden.

Vergeef het ons, Heer,
dat wij zo ondankbaar zijn voor Uw **aanwezigheid** uit Liefde voor ons,
terwijl wij U steeds zouden moeten danken,
loven en prijzen tot in de eeuwigheid. Amen' (1).

(1) De Heer verlangt dat deze akte van eerherstel meer gebeden wordt.
(17/11/2006)

AANWEZIGHEID IN HET HART

‘Ik ben in ieder hart **aanwezig**.
Ik wacht op een woord van liefde,
op daden van liefde’

(13/05/2016)

‘Leef in het diepe, het innerlijke,
waar Ik **aanwezig** ben.
Leef voortdurend
in verbondenheid met Mij.’

(16/01/2003)

AANWEZIGHEID IN HET HART

2.1 DE HEER IS OOK AANWEZIG IN ELK HART.

‘Ik ben overal, in iedere mens.

De gezonde mens!

De zieke -, de arme -, de verlaten -, de gevangen -, de zondige mens!

Er is geen enkele plaats op deze wereld waar men Mij niet kan vinden.

Waar men is - men roept Mij aan! - daar ben Ik!’ (22/01/2003)

‘Men is nooit alleen om te bidden.

Ik ben in ieder mens aanwezig. ... Wees dus nooit eenzaam. ...

Wie met Mij leeft en in Mijn verbondenheid, is nooit alleen.’ (26/03/2003)

‘... Weet de liefde is geduldig.

Ook met personen, waarmee gij het moeilijk hebt!

Ik ben ook in hen aanwezig en bemin hen, zoals Ik u bemin én iedereen bemin,
ook al gaan ze niet de weg op, die Ik verlang.’ (13/01/2003)

‘Ik ben bij u. - Mijn kind! - Ik verlaat u niet. Ik blijf steeds bij u aanwezig.

Zelfs wanneer gij slaapt, ben Ik bij u. En Ik hoor u zo graag uw liefde betuigen
en dan weer verder slapen.’ ... (13/03/2004)

‘... Waar gij zijt, daar ben Ik ook. Ik ben steeds in u aanwezig.

Nooit verlaat Ik een ziel, die Mij met zoveel liefde bemint.

Het doet Mij deugd

u te zien strijden tegen alle bekoringen, tegen alle verstrooidheden. ...

Het is een strijd, die u steeds dichterbij Mij brengt.’ (16/08/2006)

‘... Geef alles aan Mij. Geheel uw wil!

Laat geheel Mijn Wil in u zijn én alles zal gemakkelijker zijn

- Wat nu moeilijk valt, zal in vreugde gaan! -

te kunnen zijn wat gij verlangt te zijn: een waardige offerziel.

Al uw onmacht om het lijden, ook de bekoringen zullen verdwenen zijn

omdat Ik geheel in u zal aanwezig zijn.

Een geheel! Één Hart, Dat bemint, Dat lijdt, Dat geeft!’ (15/05/2008)

‘Ik ben in ieder mens **aanwezig**.
Wees dus nooit eenzaam.
Wie met Mij leeft is nooit alleen.’

(26/03/2003)

**2.2 NIET ALLEEN DE HEER IS AANWEZIG IN ELK HART.
WIJ MOETEN OP ONZE HOEDE ZIJN ...**

2.2.1 ... VOOR DE ZONDE, DE DUIVEL, HET KWAAD.

‘In ieder mens is een stukje duivel (1) **aanwezig**.

Maar ook Ik ben in ieder mens **aanwezig!**’ (08/11/2002)

(1) ‘Het is de zondigheid, die in ieder mens **aanwezig** is.’ (08/11/2002)

‘... Ik leef elke dag in zo vele zielen,

die zwart zijn van zonde, waar geen enkel licht meer is.

Daar verblijf Ik, wachtend op het gebed van een zuivere ziel,

die zich geeft voor de bekering van deze zielen, die ten prooi zijn aan zware zondigheid. Opdat zij mogen aangeraakt worden door de kracht van het gebed!’

... (24/04/2003)

‘... Gij kent het kwaad niet, dat heerst in de mensenharten - de haat en wrok - dat zich verspreidt als een vuurbal over deze wereld - die alle liefde verbrandt in de harten van de mensen! - Mensen blijven leven in kilheid en liefdeloosheid. Ze beseffen niet meer wat Liefde is.’ ... (26/07/2004)

‘Gij kent het kwaad niet,
dat heerst in de mensenharten,
dat zich verspreidt als een vuurbal
over deze wereld
- die alle liefde verbrandt
in de harten van de mensen!’ -

(26/07/2004)

2.2.2 WIJ MOETEN OP ONZE HOEDE ZIJN ... VOOR DE VERLEIDINGEN VAN DE WERELD.

‘... Waar blijven ze? ... In een wereld vol verleidingen en waar ook zij niet kunnen aan weerstaan!’ ... (26/07/2004)

‘... Men zoekt Mij in het wereldse, waar Ik niet te vinden ben!’ ... (07/09/2003)

‘... Diep in zijn hart ben Ik **aanwezig**, maar hij heeft Mij verdrukt om wereldse belangen achterna te gaan die niet Mijn belangen zijn en die Ik niet kan goedkeuren.’ ... (01/12/2003)

‘... Laat ook gij Mij niet in de steek. Zet die wereldse gedachten van u af én blijf bij Mij. ... Het wereldse waarvan gij afstand genomen hebt: laat het u niet van Mij verwijderen’ ... (14/04/2003)

‘De koude die gij voelt, is de koude die in zo vele harten **aanwezig** is. Ook bij Mijn toegewijden! - De Liefde is verdwenen! - Ze hebben Mij in de steek gelaten, beantwoorden Mijn Liefde met heiligschennissen, verraad en verloochening. Velen zoeken de wereldse liefde en zijn ontrouw geworden en hebben hun roeping opgegeven. - Waar Liefde is, kan men alles aan! - Maar ze openen hun harten alleen voor de lichamelijke verlangens, waarmee zij Mij zo beledigen.’ ... (05/03/2004)

‘Mensen komen meestal om te vragen, niet om te offeren. Dat valt hen te zwaar! Het is een te zware last iets geven uit liefde, iets afstaan uit liefde, iets te doen wat meestal een zware inspanning vraagt. Mensen kunnen dat niet meer opbrengen, omdat er te weinig liefde **aanwezig** is in hun harten. Het egoïsme, het ik-zijn heeft de bovenhand! En men wil en kan niet meer lijden, niet meer offeren, niet meer afstaan waaraan men zich heeft vastgeklampt alsof het onvergankelijk is.’ ... (07/05/2005)

‘De waarde van de offerziel is zich geven helemaal, zich ontdoen van alle wereldse verlangens, ... Ontdoe u van uw “ik-zijn”, die nog zo sterk in u **aanwezig** is, uw eigenliefde, uw hoogmoed.’ ... (22/08/2007)

‘De waarde van de offerziel is
zich ontdoen van alle wereldse verlangens.
Ontdoe u van uw “ik-zijn”, uw hoogmoed.’
(22/08/2007)

2.3 DE AANWEZIGHEID VAN DE HEER IN ONS HART VRAAGT OM ONZE WAAKZAME AANDACHT.

2.3.1 WAAKZAME AANDACHT IS ... ALTIJD LEVEN IN DE AANWEZIGHEID VAN DE HEER.

‘Vele mensen geven zich voor een dag of een uur en keren dan weer naar het wereldse. Dat is geen totale overgave!
Men moet ieder moment leven in Mijn aanwezigheid, Mij nooit verlaten, steeds op Mij vertrouwen.

Ik ben er steeds. Nooit verlaat Ik iemand, zelfs niet de grootste zondaar!
Ik blijf bij hen en Ik wacht tot een klein teken van berouw
én Ik sta klaar om hem met open armen te ontvangen.’ ... (07/12/2002)

‘... Vraag Mij telkens om steeds in u aanwezig te zijn, zoals gij nu zo vaak doet.
Groeï in de liefde, zodat gij kunt openbloeien in een offergave,
die de Heer - Mijn Vader - welgevallig is.
Groeï in de liefde om te kunnen één worden met Mijn lijden.
Groeï in de liefde om u over te geven voor de vele gaven van de Heilige Geest.’
(15/06/2003)

‘Ontdoe u van alle gedachten, van wat voorbij is, van wat moet komen.
Alleen het heden telt! Zo vele gedachten houden u weg van Mij.
Leef in het diepe, het innerlijke, waar Ik **aanwezig** ben.
Leef voortdurend in verbondenheid met Mij.’ (16/01/2003)

‘... Laat Mijn stilte ook uw stilte worden in uw hart.
Gij weet dat Ik er ben, dat Ik naar u kijk, dat Ik u vergeef al de momenten dat gij met uw gedachten vandaag afwezig waart.
Gij zijt nog altijd Mijn vertroosting! Laat Mij niet in de steek, zoals zo vele van Mijn kinderen nu doen’ ... (14/04/2003)

‘De waarde van de offerziel is ...
geen ander verlangen hebben dan Mij, uw blik geheel op Mij gericht,
geheel uw dag, uw nacht, uw werken, uw bidden geheel afgestemd op Mij.
Één zender moet gij hebben: Mij, uw God, aan Wie gij alles geeft:
uw zorgen, uw pijnen, uw verdriet, uw onmacht, maar vooral uw “ik-zijn”. ...
Aanvaard alles wat Ik u op uw weg zend - alles! -
in nederigheid, in liefde, in gehoorzaamheid’ (22/08/2007).

‘Men moet ieder moment leven
in Mijn **aanwezigheid**, Mij nooit verlaten,
steeds op Mij vertrouwen.’

(07/12/2002)

2.3.2 WAAKZAME AANDACHT IS ... BIDDEN MET HET HART.

‘Bidden is binnentreden in het diepe innerlijke waar Ik **aanwezig** ben.’ ...
(07/03/2003)

‘... Ik ben in uw hart **aanwezig**.
Sluit u af van de buiten, van de wereld.
Keer uw blik naar Mij. Zoek Mij diep in uw hart.
Spreek tot Mij.
Ik luister. Ik luister naar ieder woord dat gij tot Mij zegt.
Ik weet wat gij zult zeggen. Ik ken uw gedachten, uw verlangens,
maar Ik hoor het u zo graag zeggen: “Ik bemin U. Ik verlang naar U”.’ ...
(18/11/2003)

‘... Bid in verbondenheid waar Ik in u **aanwezig** ben.
Ik wil er dag en nacht de rust vinden die Ik zo nodig heb.
Want de beledigingen geven Mij ongekende smarten.
De innerlijke verbondenheid van het gebed geeft Mij die rust.
De stilte te vinden in uw hart, uw liefde, u te horen zeggen in stilte
“Ik bemin U”. ... (03/05/2003)

‘Hun gebeden zijn zo oppervlakkig!
Het gebed! De woorden moeten vanuit hun hart komen.
Met liefde moeten ze zich naar Mij richten én Ik zal hen verhoren, hoe klein een
gebed ook is met liefde uitgesproken.
Ik wil hun harten vullen met Mijn Liefde, maar ze stellen zich niet open. ...
Niet iedereen wil in verbondenheid leven.
Want dan moeten ze een andere levenshouding aannemen
én voor velen is dit teveel gevraagd!’ ... (17/12/2002)

‘Het gebed van de mensen blijft zo oppervlakkig.
Men bidt met de lippen, niet met het hart.
Ik ben in ieder mens **aanwezig**. ...

Sluit uw ogen. Keert u af van buiten én komt tot Mij in uw hart.
Daar waar Ik ben
en waar Ik wacht op een woord van liefde met het hart gesproken!
Geeft al uw zorgen aan Mij, aan uw Moeder én bidt.
Daar zult gij rust vinden!
De rust, die moet terugkeren in de harten van de mensen!
Leert opnieuw innerlijk te bidden.
Komt tot Mij waar gij Mij kunt vinden. In uw hart!’ ... (07/09/2003)

‘... Het kwaad heeft heel deze wereld overwoekerd
en kan alleen overmeesterd worden door gebed, liefde, offer.
Waar het gebed vanuit het hart komt,
daar zal de Liefde in aanwezig komen, daar zal de Liefde groeien
én de Liefde zal alles overwinnen. Want Die moet terugkeren! De Liefde!
Weet - Mijn kind! - Ik ben dé Liefde.
Én waar men Mij ontvangt, waar men Mij toelaat in hun harten te komen,
daar zal een overvloed van Liefde komen.
Déze Liefde kan de wereld niet geven.
Want wereldse liefde is vergankelijk!
Mijn Liefde is eeuwig. Mijn Liefde geeft vreugde en troost.
Mijn Liefde geeft zekerheid dat Ik, uw God, u nooit in de steek laat.
Ook als gij eens valt, weet dat Ik steeds klaar sta
om u weer te helpen recht te komen en u verder te leiden op déze weg.
De weg van de Liefde, die u allen naar de Heiligheid zal brengen!’ (24/06/2003)

‘Komt tot Mij in uw hart.
Daar waar Ik ben en waar Ik wacht
op een woord van liefde
met het hart gesproken!’
(07/09/2003)

‘... Ik ben in ieder hart **aanwezig**.

Ik wacht op een woord van liefde, op daden van liefde, maar men is zoveel met zichzelf bezig.

Hun eigen klachten en problemen, die soms zo klein zijn en men maakt er een heel drama van.

Kijkt naar Mij, Mijn kinderen.

Ziet naar Mijn lijden.

Het is de pijn van een mensheid, die diep gevallen is, die in grote zonden leven, die Mij, ja Mij, verworpen hebben.

Kijkt naar Mij en komt terug naar Mij.

Opent uw hart helemaal zodat Ik werkelijk bij u mag wonen, uw liefde ontvangen.

Weest voorbeeld van echte, ware liefde voor uw God, voor uw naaste.

Bemint, Mijn kinderen, bemint.’ (13/05/2016)

‘Opent uw hart helemaal
zodat Ik werkelijk bij u mag wonen,
uw liefde ontvangen.

Weest voorbeeld van echte, ware liefde
voor uw God, voor uw naaste.’

(13/05/2016)

INHOUD

Inleiding	03
AANWEZIGHEID IN HET TABERNAKEL	04
1.1 De Heer is aanwezig in elk tabernakel.	05
1.2 <u>Zijn</u> aanwezigheid in het tabernakel	
vraagt om <u>onze</u> aanwezigheid in de kerk.	07
1.2.1 Dit vraagt de Heer aan elke gelovige.	07
1.2.2 Dit vraagt de Heer nog meer aan elke priester.	11
1.3 Hoe kunnen wij die aanwezigheid van de Heer bewuster beleven?	12
Akte van eerherstel.	21
AANWEZIGHEID IN HET HART	23
2.1 De Heer is ook aanwezig in elk hart.	24
2.2 Wij moeten op onze hoede zijn ...	25
2.2.1 voor de zonde, de duivel, het kwaad.	25
2.2.2 voor de verleidingen van de wereld.	26
2.3 De aanwezigheid van de Heer in ons hart	
vraagt om onze waakzame aandacht.	27
Inhoud	31

Tekeningen: Filip Coudron, Gits

Deze brochure is een verduidelijking van de boodschappen - aan de hand van het thema **'aanwezigheid'** - uit het boek:

**'Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.
Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.
BOODSCHAPPEN'.**

Met al deze boodschappen zoekt de Heer offerzielen. Hoe men zich kan engageren als offerziel wordt uitvoerig uitgelegd in de **'INLEIDING'** van dit zelfde boek.

Bij dit boek hoort ook een het boek met gebeden en inzichten:

**'Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.
Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.
GEBEDEN & INZICHTEN'.**

Andere thematische brochures zijn: **'Aanbidding'**, **'Eerherstel'**, **'Offeren'**, **'Hoe omgaan met ziektes, rampen, tegenslagen?'**, **'Leven'**, **'Paus'**, **'Voorwoord: Bedoeling van de boodschappen'**.

www.boodschappen-eerherstel.net

Wilfried Tant pr.
Koolskampstraat 24
8830 Gits

